

HỘI CỰU THANH NIÊN XUNG PHONG XÃ VÕ NINH ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ

THÁI TOẢN

Sau những năm tháng cống hiến tuổi thanh xuân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, trở về với đời thường, cán bộ, hội viên cựu thanh niên xung phong (TNXP) xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh tiếp tục vượt khó, dám nghĩ dám làm, nỗ lực phát triển kinh tế, góp phần vào sự phát triển của địa phương.

Hội Cựu TNXP xã Võ Ninh hiện có 385 cán bộ, hội viên sinh hoạt trong 6 chi hội. Với mong muốn đồng hành, hỗ trợ hội viên xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, Hội Cựu TNXP xã đã phối kết hợp với UBND xã, Hội Cựu TNXP huyện và Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư huyện mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về nuôi trồng thủy sản, mô hình cá - lúa, gia trại, trang trại tổng hợp cho các hội viên. Mặt khác, được UBND xã hỗ trợ, đầu tư kinh phí, nhiều hội viên cựu TNXP được đi tham quan các mô hình phát triển kinh tế ở trong và ngoài tỉnh để về áp dụng. Những chuyến đi thực tế đã mang lại hiệu quả thiết thực, giúp hội viên trải nghiệm, nắm bắt, học hỏi kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.

Ông Trần Lưỡng - Chủ tịch Hội Cựu TNXP xã Võ Ninh cho biết: “Cũng như cựu TNXP các nơi khác, anh em chúng tôi luôn suy nghĩ “lúc trẻ xông pha, về già mňu mực”. Hiện nay, lứa tuổi chúng tôi đều từ 60 tuổi trở lên, không còn trai tráng, sung sức nữa nhưng ai nấy đều mňu mực từ cách sống để làm gương cho con cháu trong gia đình nói riêng và thế hệ trẻ địa phương nói chung. Về phát triển kinh tế, tuổi già nhưng ý chí không già. Lúc trai trẻ thì “Xέ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, khi về đồi thường nhiều người xây dựng gia đình thì tuổi cũng đã khá, rồi sinh con đẻ cái nên kinh tế khó



Lãnh đạo Hội Cựu TNXP huyện và xã Võ Ninh thăm cơ sở trâm hương Hoàng Gia

Ảnh: T.T

khăn lấm. Không vì thế, chúng tôi động viên nhau, vượt lên chính mình, giúp nhau mở hướng làm ăn, quyết không cam chịu đói nghèo. Nhờ được tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật và đi tham quan, học hỏi các mô hình kinh tế để về áp dụng, dần dần có nhiều hội viên có kinh tế khá lên, tính đến nay tỷ lệ gia đình có kinh tế ổn định chiếm trên 50%, trong đó có 20% số hộ khá và giàu”.

Trong 6 chi hội thôn là thôn Hà Thiệp, thôn Tây, thôn Trung, thôn Tiền, thôn Thượng - Hậu, thôn Trúc Ly thì ở chi hội nào cũng có nhiều hội viên phát triển trang trại, gia trại tổng hợp, nuôi trồng thủy sản, mô hình cá-lúa, trồng cây rau má. Ở thôn Tiền có ông Đoàn Công An, chi hội trưởng, một người ít nói siêng làm. Trước đây, ông thuê máy đào 2 hố nuôi cá trên diện tích 8.000m² đất, hàng năm, ông nuôi cá trắm cỏ, cá mè. Ngoài ra, trong gia trại của ông thường xuyên có trên 300 gà mái đẻ cùng nhiều vịt, ngan; bình quân mỗi năm, ông thu nhập hàng trăm triệu đồng, trừ mọi chi phí, lãi ròng 120 triệu đồng/năm.

Trong xã, thời chống Mỹ ác liệt có Bến phà 2 Trúc Ly đã cùng Bến phà Quán Hầu ngày

Đêm chở bộ đội, TNXP, vũ khí, lương thực, con em K8, K10..., vượt sông dưới hàng triệu tấn bom tạ độ, ròc két, bom bi, thủy lôi... Sau ngày đất nước thống nhất, Trúc Ly ngày càng đổi thay, phát triển, nhiều nhà cao tầng mọc lên, cơ sở hạ tầng được nâng cấp, xây mới khang trang, đời sống người dân ấm no. Với chi hội Cựu TNXP, nơi có 117 hội viên, nhiều nhất xã, tại đây có rất nhiều hội viên chú trọng phát triển kinh tế, điển hình có cơ sở tràm hương cao cấp Đàm-Thạo. Cả 2 vợ chồng Phạm Thanh Đàm và Lê Thị Thạo một thời cùng đồng đội chiến đấu và phục vụ chiến đấu, cảng tải thương, bệnh binh, vận chuyển lương thực, vũ khí..., đến năm 1981 ông bà mới lập gia đình. Ông Phạm Thanh Đàm chia sẻ: “Những năm đầu, con cái còn nhỏ dại, vợ chồng chỉ dựa vào mấy sào ruộng khoán, thu nhập quá thấp. Hai vợ chồng luôn trăn trở, suy nghĩ tìm hướng thoát nghèo, bằng cách mạnh dạn vay vốn ngân hàng, thuê máy đào ao hồ ven hói Trúc Ly để nuôi cá và cá - lúa, nhờ đó nên mỗi năm thu về từ 50 đến 60 triệu đồng tiền lãi. Khi kinh tế gia đình đã ổn định, vợ chồng chúng tôi không chịu dừng lại, mở hướng làm ăn mới mong cầu vươn lên làm giàu. Hai vợ chồng giao lại ao hồ nuôi tôm, cá cho các con để đầu tư mua bán tràm hương. Đến khi kinh tế khá hơn, chúng tôi thành lập Cơ sở tràm hương cao cấp Đàm-Thạo, tạo công ăn việc làm thường xuyên cho khoảng 12 đến 13 lao động tại địa phương với mức lương khoảng 7,5 triệu đồng/người/tháng. Cơ sở tôi thu mua cây tràm trồng lâu năm từ ngoài Hà Tĩnh và các nơi khác về. Các công nhân cura, đục, gọt, xoi thành tràm thành phẩm. Tràm thành phẩm tại đây chủ yếu là tràm cảnh với đủ hình dáng, mẫu mã đẹp để trưng bày trong nhà. Hàng tràm của cơ sở được xuất bán đến các tỉnh thành trong nước như Huế, Đà Nẵng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và ra nước ngoài như Trung Quốc, Thái Lan, Malaixia... Trừ mọi chi phí, hàng năm gia đình có lãi ròng từ 450 triệu đến 500 triệu đồng”.

Cũng tại chi hội Trúc Ly, có vợ chồng cựu TNXP Hoàng Quốc Phòng và bà Phạm Thị Huệ thành lập thương hiệu tràm hương Hoàng Gia. Trao đổi với chúng tôi, ông Hoàng Quốc Phòng trầm ngâm, cũng như các cựu TNXP đơn vị Thạch Hãn, thời đó, hàng ngày, chúng tôi phối hợp với các đơn vị bộ đội tìm kiếm, thu lượm, dọn dẹp bom mìn, khắc phục hậu quả chiến tranh và làm thủy lợi nhưng mãi cho đến nay, đã mấy chục năm rồi mà chế độ của anh em chúng tôi vẫn thua thiệt so với các đơn vị khác. Lấy nhau, hai vợ chồng vất vả lăm, ngày ngày vợ ở nhà vừa gieo, cấy, gặt hái ruộng đồng vừa chăm con nhỏ, còn tôi, cơm đùm gạo bới đi xuyên rừng từ năm này qua năm khác tìm kiếm tràm hương, nghèo đói vẫn đói nghèo. Cách đây 9 năm về trước, vợ chồng tôi quyết định vay mượn tiền ngân hàng mở thương hiệu tràm hương Hoàng Gia, thu mua tràm tự nhiên trong và ngoài nước, tạo việc làm thường xuyên, ổn định cho 12 lao động với mức lương 8 triệu đồng/người/tháng. Sản phẩm chúng tôi cũng là tràm mỹ nghệ, nhiều dáng đẹp, được khách hàng các nơi trong và ngoài nước ưa chuộng. Cũng như cơ sở tràm hương cao cấp Đàm-Thạo, ngoài tràm thành phẩm mỹ nghệ, thương hiệu tràm hương Hoàng Gia còn sản xuất tràm nụ và hương tràm phục vụ nhu cầu tâm linh cho nhiều gia đình trong và ngoài địa phương.

Hội Cựu TNXP xã Võ Ninh là một đơn vị có số lượng hội viên đông nhất huyện. Trước đây, nhiều gia đình hội viên còn khó khăn về kinh tế nhưng mấy năm qua, nhờ Hội cơ sở tuyên truyền, động viên hội viên phát huy truyền thống TNXP, dám nghĩ dám làm nên ngày càng có nhiều gia đình hội viên đầu tư phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo nên tỷ lệ gia đình hội viên khá, giàu ngày càng tăng. Thời gian tới, Hội Cựu TNXP huyện sẽ tuyên truyền, nhân rộng những mô hình, những điểm mạnh về kinh tế cho các đơn vị khác trong toàn huyện noi theo. Ông Đặng Quốc Trị - Chủ tịch Hội Cựu TNXP huyện Quảng Ninh chia sẻ ■