

LỜI DẶN ĂN TẾT PHẢI TIẾT KIỆM CỦA BÁC HỒ VĂN NGUYÊN GIÁ TRỊ

NGUYỄN TẤN TUẤN

Mừng xuân mới là dịp để mỗi chúng ta thấp nén hương nhớ về cội nguồn tổ tiên, cầu mong cho nhau mọi sự tốt lành. Đây cũng là dịp đi thăm hỏi nhau để cầu chúc năm mới, mọi người ai cũng dồi dào sức khỏe, đem hết trí lực góp phần xây dựng quê hương đất nước.

Ngày tết từ gia đình đến xã hội ai cũng vui. Thế nhưng đâu đó cũng có sự lạm dụng đón xuân về để tổ chức yến tiệc linh đình, tốn kém, thậm chí còn trái với truyền thống, lối sống văn hóa của dân tộc. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng viết bài chỉ thị cho cán bộ và đồng bào rằng: “Mừng Tết nguyên đán như thế nào?”. Người nói: “Suốt năm chúng ta thi đua lao động, sản xuất, ngày Tết chúng ta vui chơi để đón chào xuân mới. Việc đó là chính đáng. Nhưng chúng ta nên mừng xuân một cách vui vẻ và lành mạnh. Nếu có bao nhiêu tiền đều bỏ ra mua sắm hết để đánh chén lu bù, thì đây là mừng xuân một cách lạc hậu, là lãng phí, là không phải vui xuân”.

Với lòng nhân ái bao la, vào dịp Tết cổ truyền hàng năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường đi chúc Tết một vài các cơ quan xí nghiệp, sau đó đến thăm các gia đình lao động trong nội thành Hà Nội, những người dân lương thiện quanh năm lam lũ làm ăn. Qua những câu chuyện ghi chép lại, chúng ta còn nhớ Bác Hồ đã từng đến thăm một gia đình mà trong nhà ngày Tết chẳng có gì để ăn Tết, đêm giao thừa người lớn còn phải đi gánh nước thuê kiếm tiền. Khi thấy sự ngạc nhiên của vợ chồng người chủ nhà khi biết Chủ tịch nước đến chúc Tết, Bác đã nói trong xúc động: “Bác không đến thăm cô chú thì thăm ai?”.

Ngày mùng một Tết năm 1965, sau khi thăm một số các cơ quan, đoàn thể ở Thủ đô Hà Nội,

Bác đề nghị đến thăm công trường Việt Trì và phát biểu trước cán bộ, công nhân, chuyên gia các nước bạn với những lời nói đầy tình cảm: “Cán bộ phải chú ý chăm lo sinh hoạt của anh em trong ngày Tết. Đối với các đồng chí công nhân, cán bộ, bạn bè nước ngoài giúp ta mà các đồng chí ấy xa nhà trong dịp Tết nguyên đán này, ta càng chú ý chăm sóc thật chu đáo. Các anh em công nhân người châu Âu, châu Phi lâu nay sống đã quen với phong vị Tết Việt Nam, nên làm sao cái Tết của kháng chiến cũng đầy hương vị đầm ấm, nhưng phải tránh những lãng phí không cần thiết”.

Chúng ta càng xúc động về những tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Nhân dân cả nước vào mỗi dịp xuân về, Bác luôn căn dặn ăn Tết phải tiết kiệm, tránh lãng phí, phải biết cẩn kiêm để xây dựng nước nhà, không ai được phép quên nhiệm vụ ấy. Người cũng chỉ ra những việc đáng chê trách khi phát hiện có những cá nhân, những cơ quan, đơn vị không thực hiện việc tiết kiệm, chống lãng phí.

Trong tác phẩm “Mừng Tết nguyên đán như thế nào?”, Bác viết: “Vừa rồi, vì được mùa to, 20 xã ở huyện Yên Thành (Nghệ An) đã liên hoan hết 123 con lợn, 8 con bò, 3 con bê; đó là chưa kể số tiền chi tiêu vào muối, gạo, rượu, chè. Cũng chưa kể những ngày lao động của bà con 20 xã đã mất to! Lãng phí tiền của và công sức là như vậy, là lỗi tại ai? Lỗi tại cán bộ huyện, cán bộ xã, lỗi tại đảng viên và chi bộ”.

Từ tư tưởng tết kiệm, chống lãng phí của Bác Hồ trong các dịp lễ Tết cổ truyền nói trên, liên hệ với cuộc sống hôm nay, chúng ta thấy hiện tượng này vẫn tiếp tục xảy ra trong hàng chục năm nay. Cứ mỗi lần Tết đến, xuân về, hầu như rất nhiều cơ quan đơn vị, doanh nghiệp nhà

nước với mọi hình thức, từ việc tổ chức liên hoan đến quà biếu, phong bì, trong lúc người lao động còn rất vất vả lo cho con bộ quần áo mới. Nhiều gia đình còn nghèo nhưng vẫn chưa biết tiết kiệm. Với việc mừng Tết nguyên đán, Bác căn dặn: “Mừng xuân mừng cả thế gian; phải đâu lăng phí cỗ bàn mới xuân”...

Tâm lòng của Bác thật bao dung và nhân hậu, Người quan tâm đến tất cả mọi người khi xuân về, tết đến. Tư tưởng Hồ Chí Minh luôn xác định mùa xuân chính là biểu tượng hòa bình, sinh sôi, nảy nở bao điều tốt đẹp và nó phải đến với tất cả mọi người mới thực sự hạnh phúc. Mùa xuân chẳng phải của riêng ai và ai cũng có quyền hưởng thụ, tuy vậy phải hưởng thụ trên cơ sở tiết kiệm, không tiêu xài hoang phí, chắt chiu tiền bạc để kiến thiết đất nước ngày càng giàu đẹp. Trong bài “Mừng xuân vĩ đại”, Bác viết: “Xưa

kia người ta chỉ mừng xuân hép hòi trong khuôn khổ gia đình với những câu chúc tụng nhau “Ngũ phúc lâm môn, tam dương khai thái”. Ngày nay chúng ta mừng xuân rộng rãi, từ gia đình đến cả nước, đến khắp thế giới”.

Tết đến xuân về, chúng ta nhớ đến Chủ tịch Hồ Chí Minh với những lời dạy về tiết kiệm, chống lãng phí để xây dựng, kiến thiết đất nước. Lời Bác Hồ như vẫn còn vang vọng mãi từ ngày ấy. Vui xuân mới với lòng thành kính, biết ơn Người, chúng ta nguyện quyết tâm thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, đầy mạnh cuộc vận động xây dựng chính đón Đảng, ngăn chặn đẩy lùi tệ nạn tham nhũng, thực hành tiết kiệm để xây dựng quê hương, đất nước văn minh, giàu mạnh, góp phần giữ gìn, bảo vệ sự toàn vẹn của giang sơn, Tổ quốc thân yêu ■

TUỔI MÃO VỚI... (Tiếp theo trang 49)

sâu sắc, nặng tính thời cuộc.

TUỔI QUÝ MÃO

* **MẠC ĐĂNG DUNG (1483-1541):** Người khai sinh triều Mạc, quê Hải Dương. Vốn nhà nghèo nhưng ông có chí lớn, sức khỏe phi thường, hay đi đấu vật, thi lấy giải và làm nghề đánh cá để sống qua ngày. Năm 1516 (đời Lê Chiêu Tông), thi võ đỗ Đệ nhất Đô lực sĩ, làm quan dần thăng đến Thái sư. Ngày càng thâu tóm quyền lực, tới năm 1527 ông lật đổ được vua Lê, lập nên nhà Mạc và trở thành vị vua đầu tiên của vương triều này.

* **NGUYỄN THIẾP (1723-1804):** Danh sĩ, xứ sĩ thời Lê mạt và Tây Sơn, quê Hà Tĩnh. Năm 20 tuổi đỗ hương giải, làm quan ít lâu rồi từ quan, về ở ẩn trên núi Thiên Nhện với nhiều tên hiệu. Nổi tiếng về tài năng thơ văn, tầm nhìn xa rộng và khí phách quân tử, ông được những người đứng đầu ba triều đại đối nghịch nhau (chúa Trịnh Sâm, hoàng đế Quang Trung, vua Gia Long) đều kính trọng, mời giúp việc chính trị. Nề

lời mời chân thành nhiều lần của Quang Trung, ông ra giúp nhà Tây Sơn, làm Viện trưởng Viện Sùng chính. Ông được coi là một “dị nhân” trong lịch sử Việt Nam.

*** NGUYỄN CÔNG HOAN (1903-1977):**

Nhà văn hiện thực danh tiếng thời hiện đại, quê Hưng Yên. Say mê làm báo, viết văn bằng bút pháp chân thành, sống động, ông sớm nổi bật trên văn đàn với những truyện ngắn diễn tả cảnh đời thực tế, hài hước mà đầy xúc cảm, đầm tình người. Từng giữ các cương vị quan trọng trong Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam và Ban Thường vụ Hội Nhà văn Việt Nam, được tặng thưởng nhiều huân huy chương, danh hiệu cao quý trong kháng chiến, lao động và nghệ thuật. Hơn nữa thê kỷ cầm bút, ông để lại hơn 200 truyện ngắn, 30 truyện dài, rất nhiều bài báo, bút ký, hồi ký, phê bình, tiểu luận về ngôn ngữ, văn chương và đời sống. Một số tác phẩm của ông đã được dịch ra hàng chục thứ tiếng nước ngoài và phát hành khắp thế giới ■