

## MỘT THƯƠNG BINH - NGƯỜI CÔNG DÂN KIẾU MẪU HẾT LÒNG VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ

PHAN THANH TỊNH

**D**ến thôn Lộc Đại, xã Lộc Ninh, một xã nông nghiệp vùng ven phía bắc thuộc thành phố Đồng Hới, không ai là không biết đến ông Hoàng Công Dương - Chủ nhiệm HTX Lộc Đại. Đó là một quân nhân, thương binh về địa phương từ tháng 3 năm 1975.

Sau cuộc Tổng tiến công Mậu Thân năm 1968, Mỹ, ngụy đã tổ chức phản công quyết liệt hòng giành lại những địa bàn đã mất, đẩy lùi lực lượng của ta ra xa các thành phố, thị xã, thị trấn. Hoạt động của chúng bước đầu gây nhiều khó khăn cho ta. Quân khu ủy và Bộ tư lệnh Quân khu Tri - Thiên khẩn thiết kêu gọi hậu phương miền Bắc chi viện.

Là một chiến sĩ tham gia đoàn Nhật Lệ từ lúc chưa đầy 18 tuổi, đó là tiểu đoàn hỗn hợp bộ binh - hỏa lực. Đơn vị đoàn Nhật Lệ được thành lập chủ yếu là dân quân tự vệ, các cán bộ chỉ huy chủ chốt được chọn ra từ các đơn vị bộ đội địa phương của Tỉnh đội và Huyện đội, đã trải qua nhiều thử thách trong các cuộc chiến đấu ở tỉnh nhà, đơn vị đã hành quân vào Mặt trận B5 Bắc Đường 9 và sau đó hành quân vào chiến trường Thừa Thiên đầu năm 1969. Ngày 28 Tết Kỷ Dậu, đoàn Nhật Lệ đã tập kết quân tại Rào Lát, cách Động Tranh khoảng 20km. Đêm 30 Tết Kỷ Dậu đại đội hỏa lực 12 ly 7 và đại liên K57 đã phục kích một đơn vị lính thủy lính bộ của quân ngụy khi chúng hành quân bằng máy bay trực thăng yểm trợ bộ binh Mỹ nóng lên cao điểm Động Tranh hòng bao vây binh đoàn Nhật Lệ và các đơn vị bộ binh của Thừa Thiên Huế. Đơn vị của ông đã vượt qua đèo Yên Ngựa lập thế trận phục kích đón địch. Sau hơn một giờ chiến đấu, đại đội hỏa lực của ông đã tiêu diệt 110 tên địch, bắn rơi 4 máy bay trực thăng và bắn bị thương nhiều chiếc khác. Các chỉ huy địch cũng như các phương tiện thông tin đại chúng của quân ngụy phao tin rằng chúng đã gặp phải một trung đoàn tinh nhuệ của cộng sản

nên mới thất trận như vậy. Trong trận đó ông đã bị thương ở sườn, cánh tay và ở đầu, đó là ngày mồng 2 Tết Kỷ Dậu, tức là ngày 7 - 2 dương lịch 1970. Do bị thương nhiều chỗ và ra máu nhiều ở đầu, vai và sườn, ông đã được đồng đội đưa về phía sau chữa trị, sau đó ông được chuyển qua các cơ quan hậu cần, tham mưu và chính trị của Tỉnh đội Bình Trị Thiên. Đến tháng 3 năm 1975, do sức khỏe không được ổn định, ông được chuyển ra Bắc. Về địa phương Lộc Đại, ông được bà con tín nhiệm phụ trách đội sản xuất nông nghiệp. Với phẩm chất là người lính Cụ Hồ, tuy sức khỏe kém nhưng ông đã năng động chịu khó chỉ huy đội, động viên bà con hăng hái lao động sản xuất ngày một tiến lên. Đến năm 1988, ông được tín nhiệm bầu làm chủ nhiệm HTX. Tuy sức khỏe kém trở trời hay đau ốm, trong điều kiện đất đai nông nghiệp của HTX thường xuyên bị hạn hán, ngập lụt, sản lượng lúa bị sút kém, năng suất thấp, ông đã tự mày mò nghiên cứu và tham khảo qua báo chí, đài phát thanh truyền hình. Ông đã liên hệ được với các đơn vị và ra tận Hà Nội để xin kinh phí của Hội phi chính phủ Australia tài trợ. Sau đó, ông trở về Lộc Ninh cùng với các lão nông tri điền, các đội trưởng sản xuất đã ra tận đồng ruộng trong những ngày hè nắng lửa gay gắt ông vẫn đi lại khảo sát từng cánh đồng, từng đầm nước, ghi chép đo đạc tỉ mỉ và bàn bạc với Ban quản trị HTX cùng với các đội sản xuất triển khai thực hiện và được nhân dân nhiệt tình ủng hộ, ông đã huy động được lực lượng đồng bào lao động đào mương hoàn thành hệ thống tưới tiêu nội đồng. Nhờ có nước nên năng suất lúa từ một vụ thành hai vụ, năng suất từ 20 đến 25 tạ/ha lên 50 đến 60 tạ/ha.

Được sự đồng tình, nhất trí của chi bộ HTX nông nghiệp Quang Lộc nay là HTX nông nghiệp Lộc Đại, nhờ làm tốt công tác vận động, hơm nữa ông cũng tham gia trực tiếp lao động

đào đắp mương máng với bà con nên được bà con xã viên đồng tình và ủng hộ. Để tạo điều kiện nâng cao đời sống của xã viên những chỗ thường xuyên thấp trũng ngập nước, năng suất lúa kém, ông đã họp xã viên vận động các gia đình có điều kiện nhận đấu thầu kết hợp trồng lúa - nuôi cá. Nhiều hộ đã lập thành trang trại kết hợp chăn nuôi gà vịt và lợn đã đưa kinh tế các hộ gia đình này ngày một phát triển lên mạnh mẽ. Điển hình như hộ gia đình ông Nguyễn Đình Sang đã trở thành hộ sản xuất giỏi điển hình của xã và của tỉnh, trừ chi phí sản xuất mỗi năm ông thu nhập trên 400 triệu đồng.

Về sản xuất nông nghiệp, HTX nông nghiệp Lộc Đại của ông 3 năm liên tục được UBND thành phố tuyên dương và tặng giấy khen về năng suất cây trồng.

Ông Dương tâm sự: Làm kinh tế sản xuất nông nghiệp thường xuyên gặp nhiều cái khó bó cái khôn, thời vụ phải theo dõi rất sát sao nông lịch, phải tính toán tỉ mỉ từng vụ tạo thu hoạch tránh được mùa mưa lũ, bởi đồng ruộng HTX của ông hầu hết nằm trong vùng bị ngập nặng, nhất là đoạn từ giữa cầu Rào Lộc Đại đến Bắc Lý.

Ông cũng cho biết thêm nhờ được nhân dân ủng hộ nên đã bỏ công sức tiền bạc xây dựng hệ thống giao thông nội đồng hoàn chỉnh, rất thuận tiện cho việc cung cấp hóa sản xuất và thu hoạch. bốn đội sản xuất của HTX ông đã đầu tư cung cấp máy gặt đập và làm đất mỗi máy gặt đập của Nhật trị giá 600 triệu đồng và máy làm đất 300 triệu đồng. Riêng gia đình ông cũng có máy gặt đập hiện đại. Nhờ phân công hợp lý, hai vợ chồng ông và con dâu, con trai làm 02 ha ruộng thu hoạch mỗi năm trên 3 tấn thóc. Cùng với đó ông có một khu vườn đồi cách nhà gần 2km trồng cây công nghiệp như cao su, bạch đàn, cây keo cũng đã đến gần kỳ thu hoạch.

Với tinh thần dám nghĩ dám làm, lao động tích cực sáng tạo biệt vận động và huy động quần chúng, tuy là thương binh loại 3, bệnh binh loại 2 nhưng ông đã trực tiếp lao động sản xuất với bà con xã viên. Là chủ nhiệm một HTX năng động, ông đã đưa ra những kế sách, bàn bạc thấu đáo với các thành viên trong Ban quản trị nên được cán bộ và xã viên cùng với cán bộ các cấp

chính quyền đồng tình yêu mến và ủng hộ.

Trên cương vị là Ủy viên BCH MTTQ Việt Nam xã Lộc Ninh, với chủ trương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về xây dựng đời sống văn hóa ở khu cộng đồng dân cư, ông đã cung với các ban ngành, đoàn thể, tích cực hoàn thiện các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới. Tuy là một đơn vị địa phương nông nghiệp nhưng ông đã vận động quần chúng giữ gìn môi trường sạch sẽ, các đường đi, lối lại trong thôn xóm và cả trên trực đường quốc lộ không có tình trạng xả rác bừa bãi, đường sá luôn luôn sạch sẽ. Ông cũng đã nhắc nhở các hộ có chăn nuôi trâu, bò, lợn, gà không để bốc mùi hôi thối, làm ảnh hưởng đến các gia đình xung quanh và ô nhiễm môi trường. Là chủ nhiệm HTX, ông đã cùng với các đoàn thể, cấp bộ địa phương bỏ ra nhiều kinh phí xây dựng các công trình văn hóa - xã hội, hoàn thiện các hệ thống loa máy và mua sắm thêm tại các thôn và nhà văn hóa. Ông cũng đã thường xuyên hỗ trợ các hội thi văn nghệ, hội thi hòa giải hàng năm ở áp xã và cấp thành phố đạt được nhiều giải cao. Các tệ nạn xã hội như rượu chè, cờ bạc, nghiện hút giảm gần hết, nạn bạo lực gia đình cũng không còn. Ở địa phương không có tình trạng xích mích, gây gỗ, tranh chấp cãi cọ, khiếu kiện vượt cấp. Ông luôn luôn vận động bà con thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, Chính phủ, hương ước của thôn. Xây dựng một trật tự cộng đồng, biết đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong lao động sản xuất cũng như xây dựng đời sống văn hóa mới. Trong những vấn đề này, gia đình ông luôn gương mẫu. Riêng gia đình ông, hàng chục năm nay được cấp giấy chứng nhận là gia đình văn hóa, các con cháu ông đều sống có nề nếp.

Là người lính Cụ Hồ lập được nhiều thành tích xuất sắc trong chiến đấu ở chiến trường miền Nam, thời bình ông là thương binh hèn lòng vì công việc tập thể và xã hội, là nông dân gương mẫu. Về xây dựng đời sống văn hóa ông đã cùng với con cháu vẫn trực tiếp lao động sản xuất xây dựng đời sống mới, gương mẫu chấp hành và thực hiện tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước, thực hiện tốt các phong trào của địa phương, được mọi người yêu mến, khâm phục và tín nhiệm ■