

NHỮNG NĂM TUẤT NHIỀU DẤU ẤN TRONG ĐỜI HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG CỦA BÁC HỒ

NGUYỄN XUYẾN

Trong đời hoạt động cách mạng của Bác Hồ, có những năm Tuất đã để lại nhiều dấu ấn không thể nào quên.

Năm Mậu Tuất 1898: Người cùng cha và anh đến làng Dương Nỗ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế, ở nhà ông Nguyễn Sĩ Khuyến. Phụ thân của Người dạy chữ Hán cho học trò trong làng.

Năm Canh Tuất 1910: Trên đường vào Sài Gòn, Người dừng lại Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Với tên Nguyễn Tất Thành, Người dạy học tại Trường Dục Thanh do Công ty Liên Thành lập ra, có xu hướng cách tân như Đông Kinh nghĩa thực.

Tại Trường Dục Thanh, Người ở nội trú cùng một số học sinh ở xa.

Người dạy Hán văn cho lớp nhì và môn thể dục của trường. Người thường chọn những bài có nội dung yêu nước, thương đồng bào để dạy học trò. Vào những ngày chủ nhật, Người thường đưa học trò đi chơi một số nơi xung quanh thị xã Phan Thiết như bãi biển Thương Chánh, đình làng Thiêng Đức...

Năm Nhâm Tuất 1922: Người cùng các đồng chí của mình ra Lời kêu gọi của Hội Liên hiệp thuộc địa về việc thành lập Hội Hợp tác người cùng khổ và chuẩn bị cho việc xuất bản tờ báo *Le Paria* (Người cùng khổ).

Ngày 1/4/1922, báo *Le Paria* ra số đầu tiên tại Paris. Tờ báo bằng tiếng Pháp do Hội Liên hiệp thuộc địa chủ trương, Nguyễn Ái Quốc làm chủ nhiệm kiêm chủ bút. Là diễn đàn của các dân tộc thuộc địa, sau đó, đổi thành diễn

dàn của vô sản thuộc địa, báo *Le Paria* tồn tại cho đến năm 1926, ra được 38 số, với nội dung kêu gọi đoàn kết các dân tộc thuộc địa, chống chủ nghĩa thực dân, trong đó có nhiều bài viết có tiếng vang của Nguyễn Ái Quốc. Tờ báo đã được bí mật chuyển về Đông Dương và các thuộc địa của Pháp và thực sự trở thành người bạn của những người cùng khổ.

Năm Giáp Tuất 1934: Được sự giúp đỡ của Quốc tế Cộng sản, Người đáp tàu Liên Xô rời Thượng Hải đi Voladivôtxtôc rồi đến Matxcova, trở về với đại gia đình Quốc tế Cộng sản, vào học Trường Quốc tế Lênin.

Năm Bính Tuất 1946: Ngày 1/1/1946, tại Quảng trường Nhà hát lớn Hà Nội, trong buổi lễ Chính phủ lâm thời mở rộng ra mắt quốc dân, Người thay mặt Chính phủ công bố đường lối đối nội và đối ngoại của nước Việt Nam độc lập.

Ngày 28/1/1946, Báo Cứu quốc đăng bài Tự phê bình của Người trước quốc dân và ngày 5/2/1946, đăng Thư chúc mừng năm mới, trong đó Người chúc đồng bào:

“Trong năm Bính Tuất mới

Muôn việc đều tiến tới

Kiến quốc chóng thành công.

Kháng chiến mau thắng lợi”.

Đêm 30 Tết, Người viếng Đền Ngọc Sơn, Hà Nội. Sau khi chúc Tết một số gia đình lao động nghèo ở phố Khâm Thiên và Tạ Hiện, Người đến chúc Tết gia đình bác sĩ Trần Duy Hưng, Chủ tịch Ủy ban Hành chính Hà Nội, giáo sư Nguyễn Xiển, Chủ tịch Ủy ban Hành

chánh Bắc Bộ và giáo sư Tôn Thất Tùng.

Ngày 6/3/1946, Người cùng đại diện Chính phủ Pháp là Xanh-to-ny, ký Hiệp định sơ bộ Việt - Pháp, tại ngôi nhà 38 Lý Thái Tổ, Hà Nội. Trong tình hình đất nước phải đối phó cùng một lúc với thù trong giặc ngoài, ta cần một sự hòa hoãn để tranh thủ thời gian củng cố, phát triển lực lượng để tiếp tục cuộc chiến đấu trường kỳ, gian khổ, nhưng cuối cùng sẽ giành thắng lợi vẻ vang.

Ngày 15/9/1946, tại Paris, Người thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ký với đại diện Chính phủ Pháp, là Marius Moutet, bản Tạm ước ngày 14/9.

Bản Tạm ước 14/9 chưa ráo mực thì quân xâm lược Pháp liên tiếp gây ra những vụ xung đột vũ trang đẫm máu ở khắp ba miền Bắc Trung Nam của Việt Nam.

Ngày 9/11/1946, Người ký Sắc lệnh công bố Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Ngày 19/12/1946, Người ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến cô đọng trong 198 từ mà sức mạnh truyền cảm, động viên rất lớn, gắn vào lịch sử oanh liệt của dân tộc ta. Toàn thể dân tộc Việt Nam anh dũng bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ để giữ vững nền độc lập, tự do vừa giành được của mình. Lời hịch bất tử của Người đã trở thành lời thề bất tử của dân tộc ta. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi vào lịch sử,

bên cạnh những lời hịch cứu nước của Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Quang Trung.

Năm Mậu Tuất 1958: Báo Nhân Dân, ngày 1/1/1958, đăng Lời chúc năm mới (1958) của Người. Sau lời chúc mừng năm mới, Người nhắc lại những việc quan trọng và trong nước trong năm qua, nêu lên ý nghĩa của thời kỳ mới:

“Sang năm mới, thời kỳ khôi phục kinh tế đã kết thúc và mở đầu thời kỳ phát triển kinh tế một cách có kế hoạch. Đó là một tiến bộ mới trong sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta”. Về nhiệm vụ mới của toàn Đảng, toàn dân, Người nhấn mạnh: “Chúng ta phải làm tốt công tác kế hoạch hóa kinh tế của ta và thực hiện đầy đủ kế hoạch Nhà nước nhằm phát triển kinh tế và văn hóa, nâng cao đời sống của nhân dân, trước hết là của nhân dân lao động. Phát triển kinh tế và văn hóa tức là dân dần xây dựng chủ nghĩa xã hội”.

Ngày 4/2/1958, Người dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng và Nhà nước ta đi thăm nhiều nước châu Á.

Ngày 18/2/1958, nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất, Người đến thăm: Trại Kim Đồng, nơi nuôi dưỡng, dạy dỗ các cháu mồ côi; công trường xây dựng 4; một số gia đình cơ sở cách mạng ở thôn Phú Gia, xã Phú Thượng, huyện Từ Liêm; đơn vị F254 Công an nhân dân vũ trang bảo vệ Thủ đô và một số gia đình liệt sĩ ■

*Mở cửa đầu tư, bầu bạn quây quần vui Tết thăm tình thông thương cùng bốn bể
Nở hoa hợp tác, anh em kết đoàn mừng Xuân đón cảnh hội nhập với năm châu.*

LÊ TRUNG LƯƠNG