

## QUẢNG BÌNH: NHIỀU MÔ HÌNH KINH TẾ CỦA ĐỒNG BÀO CÔNG GIÁO PHÁT HUY HIỆU QUẢ

**TRƯƠNG VĂN HÀ**

Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Bình

**Đ**ồng bào theo đạo Công giáo ở Quảng Bình có khoảng trên 100 ngàn người, thuộc 32 giáo xứ trên địa bàn. Những năm qua, hưởng ứng và thực hiện các phong trào thi đua do các cấp, các ngành phát động, được sự hỗ trợ của chính quyền các địa phương, sự động viên, giúp đỡ về vật chất, tinh thần của các linh mục, hội đồng mục vụ các xứ, họ đạo cùng với nỗ lực, quyết tâm giảm nghèo, vươn lên xây dựng cuộc sống ngày càng khá giả, giàu có, nhiều gia đình Công giáo đã xây dựng thành công nhiều mô hình phát triển kinh tế, mang lại thu nhập cao.

Một người Công giáo vừa tiêu biểu, một Phó Trưởng Công an xã đi đầu trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, vừa đi đầu trong phong trào sản xuất kinh doanh giỏi trong đồng bào Công giáo huyện Tuyên Hóa là ông Hà Văn Thù, ở thôn Đông Giang, xã Đông Hóa, huyện Tuyên Hóa. Với mô hình nuôi ong lấy mật, chăn nuôi lợn theo quy mô trang trại lớn hàng trăm con và kinh doanh vật liệu xây dựng, hàng năm gia đình ông có nguồn thu nhập trên 200 triệu đồng để nâng cao đời sống mọi mặt.

Trong phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng” đồng bào Công giáo ở Quảng Bình cũng đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế trên lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, nông - lâm - ngư nghiệp đã và đang phát huy hiệu quả mà trong quá trình về cơ sở công tác, làm việc, chúng tôi đã có dịp tìm hiểu.

Đối với lĩnh vực sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp, không thể không kể đến phong trào trồng, bảo vệ và phát triển kinh tế vườn rừng kết hợp của đồng bào Công giáo hai huyện

Tuyên Hóa và Bố Trạch. Sinh sống ở các địa bàn có rừng và gần rừng, từ lâu, cùng với đồng bào không theo đạo ở trong vùng, nhiều hộ gia đình ở các họ đạo, xứ đạo như Tam Trang, Troóc, Yên Giang (huyện Bố Trạch) đã giúp đỡ, hỗ trợ, liên kết với nhau trồng, phát triển được trên 700ha rừng, chủ yếu là các loại cây keo lai, bạch đàn, thông lấy nhựa, mang lại thu nhập cao. Nhiều gia đình giáo dân ở huyện Tuyên Hóa, tiêu biểu như hộ ông Nguyễn Văn Hoa, Nguyễn Văn Đoàn, Nguyễn Văn Toàn, ở Đá Nện có thu nhập trên dưới 100 triệu đồng/năm nhờ kinh tế vườn rừng; các hộ ông Hoàng Ngọc Hiền, Hoàng Ngọc Mỹ ở Minh Cầm; ông Mai Thanh Lý, Nguyễn Thanh Châu, ở Thanh Lạng cũng có thu nhập gần 50 triệu đồng/năm từ rừng...

Trong phong trào phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, thời gian qua đã xuất hiện nhiều mô hình làm ăn hiệu quả của gia đình giáo dân ở các xứ, họ đạo trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tiêu biểu có nhiều họ đạo ở Hưng Trạch, Phúc Trạch (huyện Bố Trạch) đã mạnh dạn chuyển đổi các diện tích trồng lúa cho hiệu quả thấp sang trồng cỏ, phát triển chăn nuôi đàn bò lai sinh trên 300 con, cho thu nhập khá cao. Gia đình ông Dương Văn Thế, Chủ tịch Hội đồng mục vụ Giáo xứ Sen Bàng (xã Hòa Trạch, huyện Bố Trạch) phát triển chăn nuôi trên 150 con lợn bản, 3.000 con vịt trời và thả nuôi cá nước ngọt trên 4 ha mặt nước, cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. Gia đình giáo dân Nguyễn Ngọc Hiền ở xã Phúc Trạch (huyện Bố Trạch) mỗi năm chăn nuôi 3.000 con gà thương phẩm và trồng gần 800 gốc cây tiêu, cho thu nhập trên 150 triệu đồng/năm. Gia đình giáo dân Hoàng Xuân Biên, ở thôn Xuân

Tiến, xã Sơn Trạch (huyện Bố Trạch) với 700 con vịt đẻ trứng và thả nuôi 4 lồng cá trắm, hàng năm cho thu nhập gần 200 triệu đồng...

Đối với lĩnh vực nuôi trồng thủy hải sản, thời gian qua, có trên 400 hộ gia đình giáo dân ở Quảng Lộc, Quảng Minh (thị xã Ba Đồn); Hưng Trạch, Sơn Trạch (huyện Bố Trạch) đã mạnh dạn đầu tư thả nuôi cá lồng trên sông Gianh, góp phần giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động tại địa phương, hàng năm cho thu nhập từ 50 đến hàng trăm triệu đồng/hộ/năm. Tiêu biểu trong phong trào không kể đến mô hình thả nuôi cá chình của gia đình ông Nguyễn Văn Thái (xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch) đưa lại hiệu quả kinh tế khá cao.

Trên lĩnh vực ngư nghiệp, nhiều hộ gia đình giáo dân làm ngư nghiệp ở các địa bàn cũng đã mạnh dạn và quyết tâm đầu tư thêm tiền vốn để đóng mới tàu có công suất từ 400CV trở lên, mua sắm thêm nhiều ngư lưới cụ và trang thiết bị hiện đại để vươn khơi bám biển, vừa khai thác thủy hải sản, vừa góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Tiêu biểu trong phong trào phải kể đến gia đình giáo dân Nguyễn Ngọc Cảnh và 9 hộ khác ở Quảng Phúc, Quảng Phú, Quảng Văn, Quảng Minh, Quảng Trung (thị xã Ba Đồn),...

Đối với lĩnh vực thương mại, dịch vụ và sản xuất tiểu thủ công nghiệp, ngày càng xuất hiện nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất của đồng bào Công giáo sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Tiêu biểu như các mô hình của gia đình giáo dân Mai Văn Hóa ở Tiến Hóa, ông Trương Quang Độ ở Kim Hóa (huyện Tuyên Hóa); ông Nguyễn Văn Hùng ở Quảng Lộc (TX.Ba Đồn).

Có dịp được gặp gỡ, trò chuyện với giáo dân Nguyễn Văn Hùng, xã Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn, chúng tôi được ông cho biết, năm 1992, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, ông bàn với gia đình mạnh dạn thuê của địa phương 2.650m<sup>2</sup> để xây dựng mô hình kinh tế tiểu thủ công nghiệp - nông nghiệp kết hợp. Năm 2002, ông đã đầu tư 250 triệu đồng xây dựng 300m<sup>2</sup> chuồng trại để chăn nuôi lợn siêu nạc. Năm 2005, ông tiếp tục đầu tư

vốn 750 triệu đồng xây dựng 700m<sup>2</sup> xưởng và mua sắm máy móc sản xuất gạch không nung. Hàng năm cơ sở của ông đã sản xuất được 1,4 triệu viên gạch, đưa lại nguồn thu 1,7 tỷ đồng. Cùng với đó, từ năm 2007 đến nay, ông đã vận động người dân trong vùng trồng 50ha ớt, cũng như trực tiếp thu mua, bao tiêu sản phẩm ớt cho người dân các vùng ở huyện Bố Trạch, Tuyên Hóa bán cho Công ty Rau quả Hải Dương, góp phần giải quyết đầu ra sản phẩm và tăng thu nhập cho giáo dân, người dân trong vùng.

Hàng năm, mô hình sản xuất kinh doanh của giáo dân Nguyễn Văn Hùng đã đưa lại nguồn lãi từ 400 đến gần 500 triệu đồng và tạo việc làm cho 18 lao động tại địa phương, với mức thu nhập bình quân khoảng 6 triệu đồng/người/tháng.

Vừa sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu, thời gian qua, đồng bào Công giáo nhiều nơi ở Quảng Bình cũng đã có sự đóng góp trong phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” tại địa phương. Riêng tại địa bàn huyện Tuyên Hóa, thời gian qua, đồng bào Công giáo đã tham gia đóng góp 8.928m<sup>2</sup> đất, phá dỡ 3.798m<sup>2</sup> hàng rào, đóng góp gần 4 ngàn ngày công, với tổng trị giá đạt khoảng 2,5 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới. Đồng bào Công giáo các xứ, họ đạo ở Phúc Trạch, Xuân Trạch, Hưng Trạch, Sơn Trạch, Hòa Trạch,... huyện Bố Trạch đã tự nguyện hiến 1.075m<sup>2</sup> đất, 200m tường rào, trên 1.700 cây ăn quả, cây lấy gỗ các loại và 312 ngày công để xây dựng nông thôn mới.

Có thể nhận thấy, cùng với sự phát triển chung của tỉnh Quảng Bình, thời gian qua, nhờ các cấp, các ngành ở địa phương đã thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế, giảm nghèo; được sự động viên, giúp đỡ của nhiều chức sắc, hội đồng mục vụ các giáo xứ, giáo họ, sự nỗ lực, quyết tâm vượt khó vươn lên của mỗi hộ gia đình, đời sống mọi mặt của đồng bào Công giáo ở Quảng Bình đã ngày càng khởi sắc, đóng góp quan trọng vào sự phát triển đi lên ở tỉnh nhà ■