

CẢM NHẬN VỀ CA DAO, HÒ VÈ, NGẠN NGỮ CỦA MIỀN ĐẤT QUẢNG BÌNH

NGUYỄN KHOA HỌC

Ca dao, hò vè, ngạn ngữ xuất hiện ở miền đất Quảng Bình là một lĩnh vực rộng lớn được các nhà nghiên cứu đề cập khá nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng. Trong bài viết này, tôi chỉ xin nêu một số câu hỏi giàu hình ảnh sinh động và một ít câu khẩu hiệu ra đời trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ ở tỉnh Quảng Bình đã trở thành mục tiêu, hành động cách mạng góp phần cùng quân dân cả nước làm nên chiến thắng.

Trước cách mạng, bà con nhân dân Lê Thủy rất hâm mộ các điệu hò khoan, nhất là hò khoan giã gạo. Ở bên kia bờ Kiến Giang có tiếng chày khóc cối là bến này sông trai gái tìm cách sang chơi. Từ tháng 6 (âm lịch) trở đi, sau khi thu hoạch xong vụ lúa chiêm, các nhà giàu muôn có gạo bán mà khỏi tốn tiền công xay giã liền tổ chức giã gạo hò khoan. Lúc đầu là hò giao duyên nhân nghĩa:

Anh đi mô mà bỏ mẹ già
Cối chiêng ai sửa, chén trà ai nâng.

Hay:

Tạnh trời chuông Trạm kêu xa
Anh đi làm ăn xa ngái mẹ già có em.

Hoặc:

Hai ta đã lỡ ra rồi
Cắn bông tha trái lòn hồi nuôi con.

Càng hò cái chất dân ca càng bay bổng, càng lay động lòng người. Tình yêu lứa đôi rồi tình yêu đất nước sớm nảy nở, nhất là trong kháng chiến chống Pháp, tình yêu đó đã lôi kéo không ít người con sai đường lạc lối trở về

với cách mạng:

Nước cạn, thiếp xuống sông mò cua bắt cá

Nước này, thiếp lên rừng hái rau má rau mung.

Anh oi! Chua cay mặn ngọt đã từng

Dẫu chàng ăn thiếp nhịn một hai ba bốn
xin đừng theo Tây.

Hay khích lệ lòng yêu nước:

Biển Lệ non Mâu muôn màu tươi đẹp

Ai đến Quảng Bình chẳng chép thành thơ

Từ Đèo Ngang cho đến Hạ Cờ

Hận Linh Giang còn mãi trận Xuân Bồ còn
đây.

Càng về khuya gần mǎn cuộc, trai gái
chuyển sang hò trêu chọc, nói lái:

Tiếng đồn anh thợ khéo

Răng mực meo không dò

Thuê đâu bức chéo

Để thò lò mộng ra.

Hoặc:

Tối trời không sợ chi ma

Cách sông cũng lội hói hà cũng sang.

Không ít chàng trai, cô gái gấp câu hò bí
hiểm đối ngay không được lại phát lại về nhà
thờ thầy Tú đói hộ để hôm sau dành phần
thắng.

Thời chống Mỹ, ca dao, hò vè phát triển
phong phú. Lãnh đạo các cấp tỉnh Quảng Bình
đã sưu tầm, chọn lọc nâng cao thành những
khẩu hiệu chiến đấu. Năm 1965, khi máy bay
giặc Mỹ bắn phá ác liệt xã Nhân Trạch (huyện
Bố Trạch), đồng chí bí thư Đảng ủy xã nêu
khẩu hiệu: “*Một tấc không đi, một ly không*

rời, bám làng mà sản xuất và chiến đấu". Khốn nỗi, nơi đây là bờ biển đất cát rất khó đào hầm.

"Xe chưa qua nhà không tiếc" - Đây là một trong những câu hát mà xã Thanh Thủy do anh Hoàng Đình Luyện đạo diễn phản ánh tinh thần phá nhà làm hầm cho xe qua của các xã Thanh Thủy, Cam Thủy, Hồng Thủy dọc quốc lộ 1A. Nhất là làng Võ Xá (xã Võ Ninh) nơi địa thế hiểm trở. *"Mỹ chét đánh gãy cán soong"* ở một nơi mà hơn hai trăm năm trước, quân Trịnh khiếp vía *"Nhất sợ Lũy Thầy, nhì sợ lầy Võ Xá"*. *"Tiếng hát át tiếng bom"* phản ánh sinh hoạt của thanh niên xung phong Bắc phà Gianh khi súng đòng vang lên át cả tiếng vang nổ. *"Địch đánh rùng già ta ra rùng non. Dịch đánh rùng non ta ra đòi trọc. Dịch đánh đòi trọc ta bám mặt đường"*. Đây cũng chính là khẩu hiệu của chị em thanh niên xung phong trên đường 12A. *"Cho không lấy thấy không xin, của công giữ gìn, của roi trả lại"* - Khẩu hiệu của xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa phản ánh một thời *"Rùng núi Minh Hóa quê mình, chè xanh mật ngọt đượm tình quê hương"*. Thuở ấy, đất Minh Hóa có nhiều kho quân trang, quân lương, quân dụng và nơi bộ đội tạm trú. Biết bộ đội khó khăn nên dù dân đòi bộ đội cho không lấy. *"Trút gạo trong nồi cho Trị - Thiên đánh giặc"* là khẩu hiệu tinh Quảng Bình đưa ra năm 1972 khi chiến trường Quảng Trị đang thắng thì hết gạo. "Được lời như cởi tấm lòng", nhân dân Quảng Bình ăn thêm khoai, săn dành gạo cho chiến trường.

Khó khăn đến mấy cũng ừ



Độc đáo hò khoan Lê Thủy

Ảnh: TL

Quyết tâm đánh Mỹ cực chù sướng sau.

Trong thời gian đó, nhân dân tỉnh Quảng Bình đã đóng góp được 2.200 tấn gạo cho Trị - Thiên ruột thịt.

Đạp bằng sông núi mà đi

Máu xương chẳng tiếc gì tuổi xuân.

Khẩu hiệu có trước công công trường của chị em thanh niên xum phong Hà Tĩnh, Quảng Bình làm đường lâm nghiệp từ chân núi Ba Rèn (huyện Bố Trạch) đến Khe Giữa (huyện Lê Thủy), chị em đều quá tuổi xuân thì.

Ca dao, hò vè... dịu êm tiếng mẹ ru những ngày thơ ấu. Với lứa đôi, nó là tiếng tâm tình, ní non, thánh thót; với người con gái đi lấy chồng xa *"Ngó về quê mẹ ruột đau chín chiều"*; với người xa Tổ quốc, nó là tiếng lòng thồn thức nhắc nhớ người ta hướng về cội nguồn. Trong kháng chiến nó thành lời động viên, giục giã tuổi trẻ lên đường, toàn dân chiến đấu và chiến thắng. Bởi thế nên những câu ca dao, hò vè ấy sẽ còn đi mãi cùng năm tháng, gắn gũi, gắn bó với người dân một nắng hai sương như đã bao đời ■