

NAM HÀ TIỆP LỤC

QUYỂN BỐN

TUYỂN CỬ VĂN HỌC (Tuyển cử người có văn học)

Sau khi vào Thuận Hóa, [các chúa Nguyễn thấy] việc dùng binh là gấp, nhưng vẫn chưa từng bỏ phế Nho học chút nào. Việc học của Nho sĩ đều lấy tú thư và lục kinh làm tông chỉ. Bề tôi và chư tướng ở phèn giậu cũng lấy văn chương mà nổi tiếng ở đời. Phạm Nguyễn Du đã ghi chép các di văn nơi đây, có người xuất thân là võ thần hay lữ khách mà cái đẹp của văn từ, cái khéo của thanh luật, dấu cho kẻ sĩ giỏi văn ở Trung Hoa cũng ít người hơn được. Nho học ở cõi Nam thịnh lăm thay.

Buổi đầu đặt phép tuyển cử, người dự tuyển có loại được ban là nhiêu học sáu năm, có loại là nhiêu học mǎn đời đều được miễn các hạng tiền thuế.

Lại còn có phép triều đình cử, cho đình thần đều được tiến cử người mình biết, rồi cho thi về thơ hoặc một bài về thời sự, trúng thì bổ vào Viện Hàn Lâm, gọi là ông Nghè, hoặc bổ vào Viện Công Sĩ, gọi là ông Công. Dương thời các bậc sĩ đại phu phần nhiều xuất thân từ con đường này.

Bãi bỏ khoa cử và thi học trò. Sau bảy đời đất Nam Hà đã dần yên trị, Vũ Vương [Nguyễn Phúc Khoát] lên nối ngôi, theo con đường võ công, lòng kiêu nảy nở, chỉ sùng thượng Phật giáo, mà phế bỏ phép khoa cử theo Nho học, không dùng nữa hơn ba chục năm.⁽¹⁾

Con đường phẳng rộng của sĩ tử theo khoa cử, và phép tuyển cử, dù cho các triều Chu, Hán, Đường, Tống thịnh vượng, không triều nào không cử hành. Nước Việt ta thời Lý Thánh Tông đã y theo cổ chế, định ba năm thi thi học trò, lấy các năm Tý Ngọ Mão Dậu để thi Hương, các năm Thìn Tuất Sửu Mùi để thi Hội.

Mở khoa thi là để chọn người, mà học trò ứng thí lại từ huyện lên phủ, từ phủ lên thừa ty. Việc giảng dạy phải trong sáng, việc thăng tiến có trình tự mới có được người, như thế mới là thịnh vượng. Đất Nam Hà trải hai trăm năm chẳng phải là chuyên dựa vào tuyển cử hay sao.

⁽¹⁾ Thông tin này không chính xác, Vũ Vương Nguyễn Phúc Khoát chẳng những không bãi bỏ mà còn định lại phép thi cử. Năm Canh Thân (1740) Vũ Vương định lại phép thi (thi vào mùa thu, tức thi Hương) và quyền lợi của người trúng cách: Người đỗ kỳ thứ nhất gọi là nhiêu học tuyển trường, được miễn tiền sai dư 5 năm. Người đỗ kỳ đệ nhị và đệ tam gọi là nhiêu học thí trúng, được miễn sai dịch suốt đời. Người đỗ kỳ đệ tứ gọi là Hương cống, được bổ Tri phủ, Tri huyện, Huấn đạo.

TIẾT NGHĨA (Những người tiết nghĩa)

- *Lưu Văn Viện*, là con trai của Lưu Mậu, năm hai mươi lăm tuổi đã cai quản hai trăm người. Khi Gia quận công tiến vào Lũy Thầy thì binh đồn trú đã bỏ trốn hết. Lũy Thầy trống rỗng. Viện đã chỉ huy binh lính dưới quyền tiến lên, mưu tính đang đêm giành lấy núi với quan thống lĩnh, quân của vua [chỉ quân chúa Trịnh] vì thế bị đoạt mất khí thế.

- *Quan Tả Chính* là Chính Đức hầu gọi là Thống binh Chính.⁽¹⁾ Khi đại quân [do Việp quận công Hoàng Ngũ Phúc chỉ huy] vượt qua sông Bái Đáp [sông Bồ], hầu hốt hoảng leo lên voi, voi không đứng dậy được, [hầu] vẫn đốc suất voi ra sức chiến đấu. Quân Tuyển Phong đi tiền bộ bất ngờ đến, Chính Đức hầu đã tử tiết trong trận.

- Họ nhà chúa có *người tên Du* (tức Du quận công)⁽²⁾ nguyên là bè tôi trấn giữ dinh Quảng Nam. Dinh Quảng Nam mất, Du quận công đón quốc vương xuống biển thuyền, chưa ra biển thì bị cuồng phong lật thuyền chết.

- Trong số di thần có *người tên Kính*,⁽³⁾ nguyên là Lưu thủ Đồng Nai, ra sức vì nước, nhận trách nhiệm giữ thành cho tới khi phục hưng, hùng cứ hai dinh Khang, Thuận, đánh chiếm Phú Yên. Ngụy Nhạc khen là rất kiệt hiệt.

- *Ca Lâm, Huyện Mộc*: người Hải Lăng xứ Thuận Hóa. Lúc đại quân vào Quảng Nam, nhân đìêm sao khách phạm vào mặt trăng, hai người đã dấy nghĩa ở vùng núi nguồn Sái, thượng du của dinh Cát, mượn tiếng là họ nhà chúa để kêu gọi dư đảng, phủ dụ các huyện Hải Lăng, Đăng Xương, Minh Linh, lấy danh nghĩa khôi phục hào mục nhiều người hưởng ứng, đóng đồn ở chợ Cam Lộ.

- Khi quốc mẫu và ngoại tổ mẫu⁽⁴⁾ đã về Thành kinh, có *vị hàn lâm* cũ từ dinh Phú Xuân, ngầm ra thành Thăng Long. Có người khuyên ra làm quan. Vị hàn lâm nói: “Nước tan, chúa mất, đã không thể chết để đền đáp, sở dĩ đến đây là vì hai vị ấy vậy. Há nào lại cúi mình làm tội táng ta”.

⁽¹⁾ Đây có thể là Nội tả Chuồng dinh Nguyễn Văn Chính, người chỉ huy lực lượng quân Nguyễn tại phòng tuyến cuối cùng trên sông Bồ.

⁽²⁾ Túc Tả quân Nguyễn Cửu Dật, con của Nội húu Chuồng dinh Hoán quận công Nguyễn Cửu Pháp. *Phủ biên tạp lục* chép là Nguyễn Hữu Du, *Việt sử thông giám cương mục* chép là Nguyễn Cửu Du.

⁽³⁾ Đây có thể là Kính quận công Tống Phúc Hợp. Xem chú thích 2, tr.58.

⁽⁴⁾ Quốc mẫu ở đây là bà Nguyễn Phúc Ngọc Cầu, mẹ của Nguyễn Phúc Thuần. Ngoại tổ mẫu là bà Nguyễn Thị Kiều, bà ngoại của Nguyễn Phúc Thuần.

Nhân làm thơ nói lên lòng mình (xem Thi tuyển). (Buổi quốc sơ, vốn có nhiều người theo vua lánh nạn, hoặc ra trận cần vương, có nêu đủ trong sổ bộ Công thần).

Vận nước gấp thế cùng mới rõ người tiết nghĩa. Ngợi ca người tiết nghĩa không phải là niềm vui của người trong nước.⁽¹⁾ Nhưng có con người như thế, tất phải nuôi dưỡng tố chất ấy, thì mới cảm hóa được người. Lê Hoàn, [Lý] Công Uẩn lấy gì để đòi hỏi người khác. Lê Thái Tổ đã nuôi dưỡng nên phong độ và khí tiết ấy, truyền đến bốn trăm năm. Trận chiến sông Thúy Ái, Thạc quận công một nhà trung nghĩa.⁽²⁾ Bản triều từ khi Chiêu Huân công [Nguyễn Kim] phò lập nhà vua, danh nghĩa lẫy lừng nên đã rèn luyện cho đời này từ lâu. Các người như Tả Chính, dù để sánh cùng sương thu nắng dữ. Lại như khi thành bị hãm, còn chỉ huy voi lính chống cự, hay dàn thuyền đấu súng với địch, chẳng phải là chính khí lẫy lừng oanh liệt lắm hay sao. Tiết nghĩa không thể chỉ bồi dưỡng là được.

⁽¹⁾ Nguyên văn: “tiết nghĩa chi xung phi nhân quốc chi sở lạc”. Có thể vì người tiết nghĩa tất phải hy sinh mạng sống, chết ở trận tiền

⁽²⁾ Đây có thể là Thạc quận công Hoàng Phùng Cơ, tham gia đánh Thuận Hóa dưới trướng Hoàng Ngũ Phúc. Khi Tây Sơn tiến quân ra Bắc, ông cùng 8 người con trai và 1 người con rể đem binh chống đánh. Trong trận chiến ở bãi sông Thúy Ái (Thanh Trì, Hà Nội) năm 1786, sáu người con của ông bị chết trận, hai người bị bắt. Bản thân ông cũng bị bắt và bị xử tử bằng thuốc độc.

PHONG TỤC

Phía nam Việt Thường, tên nước là Chiêm Thành. Lê Thánh Tông đánh phương nam, bắt vua nước ấy, người trong nước đem đất thuộc tội. Để thâu nhận, chia cho dân Chiêm ở rải rác trong cõi. Phàm nơi dân Chiêm cư trú đều gọi là sở, đặt chức Sở sứ và Phó Sở sứ để dạy dỗ. Dân Chiêm trong vài năm sau đã trở thành dân ta. Người tại vùng đất cũ vẫn còn man tục, tục nhiều dâm loạn, ít biết đạo phụ tử, quân thần.

Từ khi Thụy [Kđ: Đoan] quốc công lanh trấn về sau, vài đời nối tiếp, dạy dân bằng lễ nghĩa, người trong nước được giáo hóa. Người dân ra sức làm ruộng trồng đậu, vui lúc chiến đấu, sĩ phu quen với lẽ pháp, phong tục biến đổi dần dần, chẳng còn noi theo hủ lậu của Trà [Kđ: Chế] Củ, Bí Cai. Vũ Vương nối nghiệp, bèn đổi áo mǎo, thay phong tục cho quốc dân đầu tiên. Trị an đã lâu, lòng kiêu nảy nở, tướng súy trên dưới đua nhau xa xỉ, phong tục lại một lần thay đổi.

Dân quán Gò Găng⁽¹⁾ giỏi nghề chǎm nón.

Dân đinh chín ấp ven núi ở đèo Eo Gió⁽²⁾ phần nhiều giỏi bắn súng.

Dân làng An Vãng [Kđ: Vĩnh]⁽³⁾ và phường Ông Tre⁽⁴⁾ đều khéo dệt gấm màu.

Man Trà Lài thuộc nguồn Cầu Bông⁽⁴⁾ mỗi tháng lấy voi chở sáp vàng, trai gái gửi trầm hương, kỳ nam vàng tía đến Cầu (?) giao dịch.

⁽¹⁾ Gò Găng ở Bình Định.

⁽²⁾ Đèo Eo Gió ở Khánh Hòa.

⁽³⁾ Làng An Vĩnh thuộc Cù Lao Ré (huyện đảo Lý Sơn), tỉnh Quảng Ngãi. Xem phần Tài lợi, tr. 49.

⁽⁴⁾ Phường Ông Tre, nguồn Cầu Bông thuộc tỉnh Bình Định. Xem mục Cửa biển Nước Mặn, phần Sơn xuyên hình thế, tr. 62.

PHỤ CHỦ QUỐC PHONG TỤC (Phụ thêm về phong tục các nước)

Nước Xiêm La đất rộng của giàu, quốc vương [nước ấy] lấy vàng phủ mái nhà, trăm quan lấy bạc, dân thường dùng thiếc. Trịnh Vinh vốn là người Minh. Nhà Thanh khảo thí, Vinh ra thi cử nhân võ và văn, đều đỗ đầu. Người chú bảo rằng: Dòng họ ta đời đời ăn lộc nhà Minh, ta hổ thẹn cùi mình theo triều đại sau, Vinh bèn không làm quan, lánh sang ở tại Hà Tiên. Vinh ra làm hầu trà cho viên trấn quan Hà Tiên, lấy con gái của quan coi kho Hà Tiên là Phi Nhã Tân, nhân đó dần được cất dùng. Sau Nhã Tân chiếm được nước Xiêm, lấy rể mình làm quan trấn ải phía nam, ban tên là Đientes Phỉ Tắc. Năm Bính Tuất [1766] (tự vương [Nguyễn Phúc Thuần] lên ngôi năm đầu), giặc Ô Tào (nơi ở của Mạnh Hoạch), nhân đánh nước Xiêm La, thu ngọc lụa, con gái và bắt vua Xiêm về, lập em của vua là Sĩ làm vua. Sĩ cố từ chối không nhận, bèn lập con trai đầu của vua là Đientes Ông Khích (nguyên vua Xiêm đã lập làm thái tử, ham tửu sắc bị truất). Ô Tào trở về bắc, Đientes Phỉ Tắc nghe biến vào cứu viện. Các bề tôi cũ của nước Xiêm phế Đientes Ông Khích, lập Trịnh Vinh làm vua, đổi tên hiệu là Bồn Nhự Tắc, chiêu nạp các hào mục Đồng Nai, Hà Tiên chạy loạn, nương tựa vào Xiêm La, ban cho cửa cải, lấy ruộng đất nhà giàu trong nước quân cấp cho, người nghèo trôi giạt cũng có đường sống. Lại giảm thuế, các thuế tiết Nguyên đán, Đoan Ngọ chỉ thu người giàu 5 mạch (đó là tiền tết), người nghèo miễn trọn. Người nước này da đen, búi tóc, áo quần như người Cao Miên. Duy chỉ cạo đầu búi tóc là khác mà thôi. (Xét: Phi Nhã Tân người Tố [Kđ: Triều] Châu, Quảng Đông, ban đầu làm quan coi kho Hà Tiên, gặp lúc rợ Hoa Đổ đánh nước Xiêm, mới chiếm được nước này).⁽¹⁾

Cao Miên xưa là nước Chân Lạp, ranh giới tiếp với phố Nam Vang, từ phố này trông xa thấy một tòa tháp rất cao đó là địa phận Cao Miên. Thời Vũ Vương, ở Cao Miên, anh em Nặc Ông Tôn, Nặc Ông Nộn tranh ngôi, vương khiến binh thu nạp người anh là Tôn. Người nước này đều cạo tóc, da đen, chõi ở đều gác cây gỗ làm như cái tổ, khi vào triều yết quốc vương thì đi bằng gối, khum num quỳ ở sân ngoài. Lại lấy vải xanh quấn vào người che tới chân. Chữ viết thì đọc theo hàng ngang, dáng chữ chẳng lệ, chẳng triện và cũng không phải là chữ khoa đầu cổ. Uống thì nói là “phát tức”, ăn gọi là “xôi be”, đều không dùng đũa muỗng, chỉ lấy tay bốc thức ăn mà thôi. (Nét chữ cong queo, gần giống với chữ đại triện cổ. Cách vận tay viết

⁽¹⁾ Theo chính sử thì năm 1767, quân Miến Điện xâm lược Xiêm La, bắt được vua Xiêm và mấy vạn người dân đem về Miến Điện. Hai người con của vua Xiêm phải chạy sang nương náu ở Chân Lạp và Hà Tiên. Nhân cơ hội này, một người Hoa là Trịnh Quốc Anh (gốc Triều Châu, Quảng Đông) khởi binh tự lập làm vua nước Xiêm.

lại giống như múa kiếm. Thể chính và bên trái giống như các chữ vương sắc lệnh trong đạo bùa. Vua nước này thường đúc tiền bằng bạc, hình tròn như vỏ ốc lớn, bên trong thì cao mà bốn bên thì thấp. Trên có trụ khắc hình chim, gọi là tiền bạc con gà. Mỗi tiền trị giá hai mươi bốn xu tiền đồng, để tiện người trong nước dùng).

Trấn Hà Tiên vốn tại nước Cao Miên, là đất bỏ hoang, rắn dữ thú lợ cây cỏ độc sinh sôi nơi đây. Về trước chưa thuộc vào ai. Thời Thụy quốc công [Nguyễn Phúc Nguyên] (niên hiệu Vĩnh Tộ đời Lê), vua Minh Sùng Trinh mất ngôi, Mộc quốc công từ trấn Giang Đông đem mười tám đạo binh vượt biển vào cứu viện, thế lực rất mạnh, nhân ở đó định xưng vương. Thánh Tổ Nhân Hoàng Đế nhà Thanh (niên hiệu Khang Hy) ngự giá thân chinh, Mộc quốc công tránh xa về Hải Nam, xin lương thực ở nước ta. Thanh Thánh Tổ đến Quảng Đông gởi văn thư đến triều Lê xin giúp làm nội ứng. Ta nhân đó hiến cho Mộc quốc công trăm mỹ nữ. Mộc quốc công nhận về, các cô gái này ngầm lấy nước lã tươi vào thuốc súng, súng bắn không được, mười tám đạo binh tổn thất hết năm phần mười, tỳ tướng cũng bị hại rất nhiều.

Mộc quốc công dẫn đại thuyền sang nước Xiêm La, định cư một nơi (chưa rõ nơi này), con cháu sinh sôi nảy nở, tự dựng thành một nước không thống thuộc nước nào. Thời Tộ quốc công [Nguyễn Phúc Chu], có một người tên Định vào Quảng Nam làm Tổng binh, gọi là Tổng binh Định, một người tên Cao [chính sử thường ghi Mạc Cửu] vào Cao Miên làm Ốc nhã (ta gọi là Trấn thủ), gọi là Ốc nhã Cao, được sai cai quản Hà Tiên. Ông đã đuổi yêu quái, vỡ hoang, khai thác núi đầm, chiêu mộ dân buôn quy tụ ngày càng đông, dần dần như phong tục Trung Hoa. Cao chết, con là Tung (có tên khác là Tông, lại có tên là Thiên Tứ), khá có văn học, chuộng kẻ sĩ, mở mang đất đai, đời đời nhận tước phong của chúa Nguyễn. Năm Mậu Tý [1768], Hà Tiên bị Xiêm La chiếm (tự vương lên ngôi năm thứ ba), Tông bị giết.⁽¹⁾

Nước Tây Dương: Người nước này tóc đỏ, mắt vàng, mũi lõ, mặt trắng, tiếng nói líu lo không thể nghe được, y phục lạ kỳ, thường khoác áo đến khoảng lưng mà thôi.

Trên hết là phong hóa, dưới là phong kỳ, phong thanh, đất kinh đô có tiếng văn vật, một khi vì biến cố nhà Trần sẽ biến thành cương nghị quả cảm. Nước Việt ta đời Lý, Trần chùa chiền khắp thiên hạ. Đời Trần thì có nơi xảy ra thói dâm bôn. Lê Thái Tổ phục hưng, về sau Lê Thánh Tông nối tiếp, sùng thượng Nho học để làm ngay thẳng lòng dân, tôn trọng lễ tiết để uốn nắn tính dân. Phong tục của dân gian quay về nẻo chính. Dân Chiêm cũng là dân ta, phong tục thế nào cũng là do bên trên cổ vũ.

⁽¹⁾ Chi tiết này không chính xác. Năm 1777, Mạc Thiên Tứ đánh nhau với quân Tây Sơn bị thua, phải lưu lạc sang Xiêm La. Năm Canh Tý (1780), bị vua Xiêm nghi ngờ tội mưu phản, ông phẫn chí tự tử.

TRIỀU SÍNH (Phụ bang giao) (Triều cống - Phụ thêm về bang giao)

Đoan quốc công [Nguyễn Hoàng] từ Thuận Quảng ra chầu, dâng nạp các thuế hàng quý (ba lượt).

Hà Tiên dâng lễ xin thần phục chúa Nguyễn, nhưng cũng có ý hai lòng với Cao Miên. Trước kia người Trịnh Châu, Quảng Đông tên là Cao (còn có tên là Cửu, cùng với Tổng binh Định là lớp sau của Mộc quốc công ở Bắc triều) thất trận làm khách buôn ở Cao Miên. Vua Miên thích, cho Cao làm Trấn thủ Hà Tiên, do thuộc hạ là Tổng binh Định tại Quảng Nam [tiến cử], nên đến dâng lễ xin thần phục chúa Nguyễn.

Ốc nhã Cao ở Hà Tiên chạy sang ta. Cao Miên vì Ốc nhã Cao dâng lễ xin thần phục chúa Nguyễn, nên nổi giận sai binh đánh. Cao không cự được, phải chạy, Thuận Hóa thâu nạp Ốc nhã Cao tại trấn Hà Tiên. Mặc Cao lại chạy sang ta. Tộ quốc công [Nguyễn Phúc Chu] sai bê tôi là Chính thống Vân [Nguyễn Cửu Vân], Tổng binh Định đưa Cao trở lại trấn. Cao Miên không dám chống lại, Cao về đến Đầm Cùng, xứ Rạch Sỏi, tức là Nhà Mao thuộc địa phương của Cao Miên (đều là đất hoang). Tại xứ này có Vành Chi Ma (người Ai Lao có phép thuật, lính bắn đạn không vào), Hoắc Nhiên (người Tàu giỏi nhảy như bay, có thể đứng trên cột buồm nhảy qua thuyền khác) cùng nhau lẩn lút chiếm cứ một vùng, vào phủ Ba Nặc cướp bóc gia súc, của cải. Bình Thuận Quảng từ Cao Miên trở về, nhân kể lại chuyện Vành Chi Ma, Hoắc Nhiên, xin cất đại quân. Các tướng phèn giậu của Thuận Quảng chấp thuận. Riêng Ốc nhã Cao xin tự gánh vác, đánh mạnh bắt được hai tên đầu sỏ ấy, các tướng nhân đó dâng biểu xin cử Ốc nhã Cao làm quan Tổng binh trấn Hà Tiên. Hà Tiên mới trở thành trấn kể từ đó. Hàng năm một lần cống, lấy làm lệ thường (lễ vật xem phần Cống phú). Cao truyền xuống Tổng binh Tung [Tủng]. Việc thu nhận Nặc Ông Tôn của Cao Miên là do lời xin của Tổng binh Tung vậy. Lúc đó ở Cao Miên anh em giành ngôi, Tung muốn thu nạp người anh là Tôn, nên xin với Hiếu Vũ Vương. Vương cũng cho Tôn là anh đáng được lập, sai Tổng binh Tung giúp đỡ Tôn phục quốc. Lại sai Tung đưa An phủ Mó làm bảo hộ cho Nặc Ông Tôn. Tôn cất đất thêm cho Hà Tiên, gọi Tung là dưỡng phụ. Đất Hà Tiên từ đó rộng lớn dần. Em của Nặc Ông Tôn là Nộn không được lập, đến nương tựa quốc vương Xiêm La là Phi Nhã Tân (có bản ghi là Phi Trí Tân). Tân muốn thu nạp Nộn, nên gửi văn thư đến Hà Tiên. Hà Tiên không thuận. Tân sai tướng đến Hà Tiên. Hà Tiên sai con trai thứ làm con tin ở Xiêm. Vua Xiêm cắt cho ba phủ

Rạch Tấu, Vũng Tảo, Sài Mạt (nam cận sông cái Xiêm La, bắc cận phủ Ba Nặc của Cao Miên).

Bờ cõi của Hà Tiên ngày càng mở rộng. Tuy được Nam Hà phong tước, nhưng thường có lòng dòm ngó. Các tướng phèn giật đều ngờ vực.

Thăng Tổng binh Tung làm Đại đô đốc, tự vương [Nguyễn Phúc Thuần] khi mới lên ngôi có mệnh lệnh này.

Hà Tiên lại đến xin quân. Trước kia các bề tôi của nước Xiêm lập Bồn Nhự Tắc làm vua. Con của Điện Ông Khích là Điện Xí Mật chạy sang Cao Miên, dựa vào Nặc Ông Tôn. Con của Điện Xí Mật là Điện Đội lại chạy sang Hà Tiên dựa vào Tổng binh Tung. Khi Bồn Nhự Tắc được lập, Nặc Ông Nộn đang ngủ ở đó. Nhự Tắc muốn đưa Nộn về nước, bèn đòi Hà Tiên đất ba phủ. Hà Tiên không thuận. Vua Xiêm sai tướng đem binh đánh. Hà Tiên gởi văn thư sang ba dinh Trấn Biên, Phiên Trấn, Long Hồ (do Nam Hà đặt, sai các tướng trấn giữ để phòng bị các nước Xiêm La, Cao Miên, mỗi dinh đặt 20 khẩu đại bác, súng hạng trung và hạng nhỏ đều 20 khẩu) xin mượn 20 khẩu đại bác và xin quân tiếp viện.

Đô đốc Tung của Hà Tiên chạy sang. Trước đó các tướng biên thùy của Nam Hà nghi ngờ Tung mưu đồ việc lớn, khi Tung gởi văn thư tới ba dinh, ba dinh lại làm nội ứng cho Xiêm La nên không cứu viện. Hà Tiên không có cứu viện, nên bị Xiêm La chiếm cứ. Tung chạy về Gia Định, trú ở xứ Nhà Hung.

Việc bang giao giữa các nước có đạo lý hay chăng? Các bậc hiền triết trả lời có. Này nhỏ phải thò nước lớn, nước lớn càng thò nước nhỏ, đó là đạo lý của việc bang giao với láng giềng vậy. Xem *Tả truyện* có việc mười chín nước qua lại thăm viếng, cũng tự thấy rõ.

(Hết quyển bốn)