

VĂN BIA CHÙA THIỆU LONG THỜI TRẦN

PHẠM VĂN ÁNH*

Trong lịch sử phát triển của thể bi kí tại Việt Nam, xét về mặt bút pháp nghệ thuật, có thể coi bi kí thời Lý là đỉnh cao, chính vì vậy, khi tìm hiểu về các di văn kim thạch thời Lý - Trần, nhà bác học Lê Quý Đôn từng đánh giá “văn thời nhà Lý, lối biến ngẫu bóng bẩy, đẹp đẽ, còn giống thể văn nhà Đường” (*Kiến văn tiểu lục - Thiên chương*). Sơ bộ khảo sát qua *Đại Việt sử kí toàn thư*, có đến 40 lần nhắc đến việc xây chùa, dựng bia, đúc chuông... song đáng tiếc đến nay, trải thời gian lâu dài cùng nhiều nguyên nhân khác nhau, số lượng di văn kim thạch thời Lý hiện mới chỉ sưu tập được 18 tác phẩm. Về cẩn bản, các tác phẩm đều gắn với các công trình Phật giáo, có độ dài văn bản tương đối lớn, thuyết lí tinh vi, tự sự tường tể, ngôn ngữ diễn nhã và trau chuốt, giàu hình ảnh, bút pháp tinh diệu, vừa tả thực vừa ước lệ và khoa trương, tuy là bi kí song lại rất giàu yếu tố tiểu truyện.

Sang thời Trần, số lượng di văn kim thạch hiện sưu tập được theo thống kê trong *Văn khắc Hán Nôm Việt Nam*, tập II: *Thời Trần* (1226-1400), quyển Thuượng và Hạ (Sách do Viện Nghiên cứu Hán Nôm - Viện đại học Trung Chính Đài Loan thực

hiện, 2002) có tất cả 44 tác phẩm (chủ yếu là bi kí). Trong số này, có 21 tác phẩm khả dĩ đáp ứng yêu cầu của các bài bi kí theo những tiêu chí thể loại của nó. Sự góp mặt của đại diện Tam giáo khiến bi kí thời Trần có sự phong phú về loại hình tác giả. Cũng sang thời Trần, vị trí của Nho giáo dần được đề cao, do vậy các tác giả xuất thân Nho học trở thành lực lượng cơ yếu nhất. Điều này khiến bi kí thời Trần có sự thay đổi quan trọng so với bi kí thời Lý cả về nội dung và hình thức nghệ thuật (dù tác phẩm gắn với các công trình Phật giáo vẫn chiếm tỉ lệ lớn). Chẳng hạn ở phần thuyết lí - duyên khởi mở đầu các bài bi kí thời Trần, sự thuyết lí không lốp lang và uyên áo như ở bi kí thời Lý, do vậy màu sắc triết lí có phần sút giảm. Ở một số tác phẩm, đoạn thuyết lí - duyên khởi bị giản hóa đến tối đa, biến thành những lời dặn ngắn, thậm chí rất sơ sài (như *Báo Ân thiền tự bi kí*), hoặc giả bị lược bỏ hoàn toàn để di thẳng vào phần tự sự (như các bi kí *Hiển Diệu tháp bi*, *Phúc Minh tự bi...*). Tuy thẳng hoặc cũng có tác phẩm thuyết lí khá sâu sắc (như *Diên Thánh Báo Ân tự chung*, *Diên Phúc vien bi*, đặc biệt là *Thiệu Long tự bi*)... nhưng về cơ bản, các bi kí thời Trần

*ThS. Viện Văn học

ít để cập đến vị trí quan trọng của thời kỳ *tương pháp*, từ đó dẫn khởi về mục đích, ý nghĩa của việc dựng chùa và công lao to lớn của các thi chủ; gần như các tác giả không đầy phần thuyết lối - duyên khởi lên mức khái quát lối luận như các bia kí thời Lý. Điều này khiến cho bia kí Phật giáo thời Trần mất đi độ sâu sắc của những suy tư triết học Phật giáo cũng như logic nội tại của thể thức bia kí được xác lập từ thời Lý. Thêm nữa, các thi chủ được đề cập tới trong bia kí thời Trần tuy cũng có địa vị khá cao trong xã hội (có thể thuộc giới quý tộc, có thể là quan chức...) nhưng phần lớn không có huân nghiệp lẫy lừng như các nhân vật được miêu tả trong bia kí thời Lý. Chính vì thế, sự miêu tả nhân vật trong các bia kí thời Trần không tưởng tượng, chỉ li và da diện như ở bia kí giai đoạn trước. Điều này cũng khiến cho tính chất truyện kí, tiểu truyện của các bia thời Trần có phần sút giảm; riêng phần miêu tả cảnh chùa khá dì còn giữ được ít nhiều lối viết khoa trương, gần gũi với văn phong của bia kí thời Lý. Tuy từng được Lê Quý Đôn đánh giá là "lưu loát chinh tế, dã giống khẩu khí người nhà Tống" (*Kiến văn tiểu lục - Thiên chương*) nhưng nhìn chung, so với giai đoạn trước, bút pháp nghệ thuật của các tác phẩm bia kí thời Trần dã có sự sút giảm đáng kể. Tác phẩm kế thừa một cách khá trọn vẹn thành tựu của bia kí thời Lý chính là văn bia chùa Thiệu Long (*Đại Việt quốc Bình Hợp hương Thiệu Long tự bia*).

Bia chùa Thiệu Long hiện dựng tại chùa Thiệu Long (còn gọi là chùa Miếu), thôn Mĩ Giang, xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội. Bia cao 1,35m, rộng 0,8m, được đặt trên lưng rùa, khắc chữ 2 mặt, tiêu đề của bia khắc thành 5 hàng dọc; hai bên trán bia khắc hình chim phượng, diểm bia hai bên và phía trên trang trí hình hoa cúc có các chấm nhỏ,

phần dưới bia, tiếp xúc với lưng rùa, trang trí hoa văn sóng nước cách điệu. Mặt sau của bia, phần giữa trán bia để trống, không để chữ, các chi tiết khác trang trí tương tự mặt trước. Hoa văn trang trí trên bia tương tự các văn bia thời Lý, gần như hoàn toàn tương đồng với bia chùa Diên Phúc (*Cổ Việt thời Diên Phúc tự bi minh*). Phần đầu văn bia cho biết văn bia này do Tiết cấp nhập nội thái tử Đỗ Năng Tế cùng vợ là Dặng ngũ nương dựng lập, cho thấy văn bia được dựng khi Đỗ Năng Tế còn sống.

Về Đỗ Năng Tế, theo ghi chép trên văn bia, ông là nhân vật lịch sử sống vào cuối triều Lý, đầu triều Trần, "Tiên khảo của ông người ở quận Kinh Triệu, lấy vợ là con gái nhà lệnh tộc họ Trần, sinh được bốn người con, ba gái, một trai, [con trai] chính là ông vậy". Tác giả văn bia miêu tả về Đỗ Năng Tế một cách hết sức khoa trương, rằng ông "Lúc nhỏ có kì tướng, khi lớn càng phi phàm. Dáng vẻ dường dường xuất chúng, phong tư nghiêm nghị hơn người... Oai hùng trùm đời, khí lực nhổ núi. Sắp đặt sỹ tốt chinh tế, diều động quân đội nghiêm cần. Cơ binh chỉ mệt, nghiệp tướng không hai... Dập khói lang khớp miền biên tái, diệt giặc dữ dù bốn phương trời", thông qua đó người đọc có thể nhận ra ông là một võ tướng đương thời, có huân nghiệp khá lớn. Chính vì vậy, ông được Kiến Quốc đại vương Trần Tự Khánh coi trọng, "đem con gái dòng lệnh tộc họ Dặng già cho ông để kết làm đôi lứa. Lại trao trấn lớn Bình Hợp cho ông để làm đất thang mộc".

Chùa Thiệu Long tại hương Bình Hợp do ông và vợ xây dựng, hoàn thành vào ngày 8 tháng 3 năm Bính Tuất niên hiệu Kiến Trung [1226]. Văn bia không ghi niên đại nhưng dựa vào nhiều yếu tố khác nhau, có thể khẳng định văn bia được dựng lập ngay trong năm 1226 hoặc sau đó không

lâu. Như vậy, đây là văn bia dựng vào những năm đầu tiên của triều Trần đồng thời là văn bia sớm nhất của thời Trần hiện sưu tầm được. Trên phương diện lịch sử vận động, phát triển của thể loại bí kí tại Việt Nam, đây là tác phẩm bí kí của giai đoạn giao thời Lý - Trần. Văn bia được viết với ngôn ngữ không chỉ diễn nôm mà còn bóng bảy, giàu hình ảnh và chất văn chương, hoàn toàn không sút kém so với các bí kí xuất sắc nhất thời Lý như *Đại Việt quốc lí gia đệ tứ đế Sùng Thiện Diên Linh tháp bi minh* hay *Cổ Việt thôn Diên Phúc tự bi minh*.

Về kết cấu, bài bí kí chia làm 5 phần chính: 1. Mở đầu là phần thuyết lí - duyên khởi nói về sự diệu huyền của đạo, sự hình thành thế giới, nguyên nhân đức Phật giáng thế thiết lập các giáo pháp để giác ngộ chúng sinh, đến khi đức Phật nhập diệt, chuyển sang giai đoạn tượng pháp; 2. Viết về nhân vật Đỗ Năng Tế; 3. Viết về bà Đặng ngũ nương - vợ Đỗ Năng Tế; 4. Viết về việc dựng chùa từ khi chọn đất đến khi hoàn thành; 5. Bài minh, tổng kết các phần

dã trình bày và ca ngợi công công lao của vợ chồng Đỗ Năng Tế.

Do hương Bình Hợp là ấp thang mộc của Đỗ Năng Tế, lại vì ông có công lao lớn với địa phương nên về sau vợ chồng Đỗ Năng Tế được thờ làm thành hoàng làng. Tuy nhiên, khi được thờ làm thành hoàng làng, hình tích, hành trạng Đỗ Năng Tế cùng vợ là Đặng ngũ nương qua thần tích tại địa phương đã có biến đổi lớn so với ghi chép trong văn bia chùa Thiệu Long: từ chỗ là nhân vật có thật cuối thời Lý đầu thời Trần, Đỗ Năng tế cùng vợ đã biến thành nhân vật thời Hai Bà Trưng, thậm chí trở thành thầy dạy Hai Bà Trưng. Do vậy, việc phiên dịch toàn văn văn bia này không chỉ là giới thiệu một tác phẩm bí kí xuất sắc của giai đoạn giao thời Lý - Trần mà còn cung cấp tài liệu để từ đó có thể thấy sự biến đổi của hình tượng nhân vật này qua các tư liệu niên đại muộn hơn và tín niêm của nhân dân địa phương hiện nay.

Sau đây là toàn văn tác phẩm cùng phần phiên âm, dịch, chú:

大越國兵合鄉紹隆寺碑 新創兵合鄉紹隆寺碑銘廟廊并序

節級入內太子杜能濟暨細君鄧五娘守墓田土(留與子孫杜氏后,杜氏音等守看耕居)立石

伏以: 乾坤正氣,日月華精。登真不搖,五形攸亂。藍飄暫止,六炁三淨。虛始成;洪濛復傾,九疊八重。溟克就。清則凝為天人聖哲,濁則結為餓鬼畜生。并消息於天地爐中。皆變化於煩惱火內。是世界初成者也。

至於法身者:如如罕測。默默非言。道渺邈以難窮。體希炎而莫究。細乃藏於芥子。芥子猶寬;廣乃括於須彌。須彌又側。遂弘萬品。典御群流。顯明者而眾曜無光。示教者而凡愚不惑。是色緣少女之道也。

逮淳風既散。澆浪漸興。蛇蠍之五慾奔馳。生死之六塵憎怨。故我大雄氏:居無相之空寂。慾有類之輪迴。誕跡王宮。修因雪嶺。殖善芽於心地。樹異種於情田。燭實顯權。隨緣接物。泛慈航而截苦海。拯拔沉淪。燃惠炬而燭昏衢。發開燈智。及其粹容忽掩於周穆。聖教遠來於漢明。瑞像由是鱗差。有彤木範金之相。寶刹從茲基布。列青駕白馬之名。前世後世。靡替殊因;天王輪王。俱遵梵福。傾心飲道。合掌皈風。自非賢哲之流。曷能踵其芳躅者也。

粵有忠信太子者：克遵前教，
即公泊细君之所勝也。公之嚴考京兆郡人也。
弄璋登，即公也。粹鐘河岳，
長乃異凡。堂堂之體貌超群，
衡國之風高扇。壯雄蓋世，
相葉無雙。可為下國之姍旗，
有爽殊翰。位列維城之亞，名尊百辟之先。飾峨冠孤刀圓圓，
六師勇而驕猛雄。先鋒蠻虎之威，
珍狡虜於群方。儻非神力之功，安能致此。是公文武之德也。

時建國大王見孔虯公而美曰：“天生勇智為國彤，作紀以作爛；
有位而有本”。以令族鄧氏之女下嫁于公而為嘉耦，并遙授公知兵合雄鎮為湯沐之邑也。

且細君者：銅門傾賀，圭璧含章，崇四德之淵貞，敦三從而充備。淑形窈窕，美貌雋華，
口吐珠璣，志和琴瑟。非常之美，非世之人，可侔渥溢之殊姿，儼若巫山之體態。植櫛鳳鬢，
山峭之黛色初凝；灼灼花顏，景媚之紅葩暫坼。德馨香，幽蘭有馥；性廉潔，白玉無瑕。奉金釗而副六珈，光妃亦爾；飾香瑛而懸兩頃，末利何哉。豈唯貴盛之冠人，
抑亦嬌姿之絕代。加以真門性格，梵福唯勤。廢宦花萼十洞春天，開智鏡寫壹川秋月。早秧甘種，
定生無上之芽；夙殖善人，必有不凋之果。可謂積善之家，美矣！盛矣！是娘之令德也。

其於壹日，公與細君而相謂曰：“爵庶萬戶，難逃石火電光；據及千鐘，
豈異剎那瞬息，唯有福惡，庶萬壹乎？”。細君而應曰：“誠哉斯言也”。

是以擇龍虎之地，斷辛血之鄰，乃得本鄉最為高夷。輪廣若衡城金地，
範圍象觀史陀天。周回而便此勝方，規准而堪崇寶界。公乃捨其俸祿赤仄萬緡，循戰勝施土紙園，
類給丞迎金滿地。其境也：左接綠池之滄，夏天的綠荷花；右枕清漪之潭，旭旦重輪嘲日，离向藍田之際。飛父擊壤而咸歌；坎述轔彼之林，獸響學麟而遊望。由是命司天以辨位，暨水泉以棲基，眾力亟奔，良工霧集。異材奇木，遠遠而趨馳；文石花博，方方而聚載。匠頭逞迎風之巧，興劖劂而燐電飛；班輸逞刻木之功，互鉤繩而爭宵落。營之不日，乃速功成。天地而合助其能，人神而共欽其妙。正殿聳巍峨岳立，回廊迤逶蟠龍飛。載仙樹而構樟檜，三神山之茂林減翠；索逶珠而縱採揀，九華蓋而明月輪光。梯刻蟲龍，漁杏而形疑噴雨；窗雕鸞鳳，盤旋而勢若隨雲。排星斗而北極斜村，列花樹而上林失色。蓮瓦萬層鱗似，曉露滴滴凝珠；金鈴四角簷高，秋風時時送響。丹楨清新而玄彩，竇氏之錦奚如；金碧璀璨而交輝，夜光之珠亦爾。中塑金仙之丈六，間列猊座之數層。宛同半偈之言，神情欲降；似現分身之處，聖象如然，卓爾殊姿。宛然迴格，傍列獻花仙女，邊置菩薩大樞。如聽法於蠻蜂，擬談經於鹿苑。尊者虭眉皓髮，圖壁上如生；古神按劍持戈，列佛前若在。左置陳如和尚，為檀越之福田；右安彌音正神，作伽藍之護善。前啟三關，閑闈風消，境勝兮遊客停車；中架壹道，通橋月皎，賞飄兮禪師滿座。

次有危樓東屹，飛霜傾而利及昇沉；翠琰西襟，勑洪猷芳騰今古。外嚴香圓，沉香馥於日月宮中；內飭蓮池，瑞蓮艷於神仙境界。僧房傍列，萃木又婆娑明珠；禪室後橫，美味香供飧上土。復有名花夾道，佳人倚檻無言；琪樹蔭軒，翠娛垂簾不捲。依依楊柳，嬝嬝而弄曉風；颺颺琅玕，鬱密而留夜色。更乃千年松柏，似亞兮欲化成龍；百尺梧桐，鬱鬱兮傾枝待鳳。馥郁瓊葩含翠萼，氤氳羞容暗剪，可謂庶功之備矣。

追建中壹年丙戌歲三月初八日，告畢落成。香雲花帳，燭燭莊嚴。寶殿精藍，駢非供養。幡幢萃影，讚唱梵音，感通八部，神而振動，十方世界，如斯介祉。上祝當今皇帝：禮乾御極，千迴傾芥石之間；^[?]政安民，億返盡毗藍之吹。次膺為公，洎細君考妣及七代先亡後化等：早捐俗累，魂圓寂之常身；解脫塵蹤，涉無生之淨域。然願太子等：碧海枯，桑田變，福海猶深；青山倒，玉石頽，壽山益峻。次願貞娘等：受天五福，長松茂於青春；除厄壹憂，煥日於戲！理窮皇贊，信極我公。聿修三寶福印，綯構五香善地。煥然宏壯，元元乎布在羨談；^煥爾奇功，焯焯乎寫刊貞石。矧乎虛情淡淺，滿霧寡聞，俾紀茂功，不亦難矣。何災微燎而測巨沒，賜馬而走長衢。不避庸愚，謚為銘曰：

天地包乎，掘指有際。

相道寂然，動用微鑑。

不聞而聞，無跡而蹕。

悟則非遙，迷之有澗。

繁大雄氏，降跡周世。

大泛慈航，沉滄廣濟。

燃智惠燈，昏衢昭晰。

留像留教，於侯於帝。

偉哉我公，八福行焉。

欽崇實剝，翹仰金仙。

身披緇服，令名顯然。

位超百辟，道冠群賢。

捨己從人，若矢應弦。

負此鵬搏，滅彼狼煙。

皇矣紳君，鍾秀河川。

天生淑質，不勞粉鉛。

恭勤像法，排種福田。

材逾杞梓，石礪牢堅。

紺宇巍峨，岳立重天。

虹梁聳翠，寶種新鮮。

剏剏絕巧，藻繪通玄。

三間閨閣，廊廡回旋。

樓頃左置，碑廟右邊。

盤祝容聖，嶮山不蹇。

餘鳴考妣，延及九玄。

沐此良因，超生上天。

庶功既舉，百巧云全。

廣開寶庫，帑藏傾懸。

憑茲介祉，福履錦延。

藍風卷舊，信心仍久。

碧海成塵，斯名不朽。

Phiên âm:

DẠI VIỆT QUỐC, BINH HỢP HƯƠNG,
THIỆU LONG TỰ BI

Tân sáng Bình Hợp hương, Thiệu Long
tự bi minh miếu lang tinh tự

Tiết cấp nhập nội Thái tử Đỗ Năng Tế
ky tế quân Đặng ngũ nương thủ mộ dien
thổ (lưu dù tử tôn Đỗ Thị Hậu, Đỗ Thị Âm
dâng thủ khán canh cư) lập thạch.

Phục di: Càn khôn chính khí, nhặt
nguyệt hoa tinh, nhặt chân bất dao, ngũ

hình tán loạn. Lam tiêu tạm chì, lục dục tam tịnh lụ thủy thành; hồng chủ phục khuynh, cửu nghi bát trọng minh khắc tựu. Thanh tác ngưng vi thiên nhân thánh triết; trọc tác kết vi ngạ quý súc sinh. Tính tiêu tức ư thiêng địa lô trung, giao biến hóa ư phiền não hỏa nội. Thị thế giới sơ thành giả dã.

Chí ư pháp thân già: Như như hân trắc, mặc mạc phì ngôn. Đạo miếu mạo dĩ nan cùng, thể hi di nhi mạc cùu. Tế nãi tàng ư giới tú, giới tú do khoan; quảng nãi quát ư Tu Di, Tu Di hựu trắc. Chủng hoảng vạn phẩm, diễn ngự quán lưu. Hiển minh già nhi chung diệu vô quang, thị giáo già nhi phàm ngu bất hoắc. Thị sắc ty thiếu nữ chi đạo dã.

Dài: thuần phong ký tân, nhiêu lâng tiệm hưng. Xà hiết chí ngũ dục bôn tri, sinh tử chí lục trân tảng oán. Cố ngã Đại Hùng thị: cư vô tướng chí không tịch, mǎn hữu loại chí luân hồi. Dẫn tích vương cung, tu nhân Tuyết linh. Thực thiện nha ư tâm địa, nậu dì chủng ư tình diễn. ẩn thực hiển quyền, tùy duyên tiếp vật. Phiếm từ hàng nhì tiệt khổ hải, chủng bạt trầm luân; nhiên huệ cự nhì thước hôn cù, phát khai mông cổ. Cập kỵ: túy dung hốt yểm ư Chu Mục, thánh giáo viễn lai ư Hán Minh. Thụy tượng do thị lân sai, hữu diệu mộc, phạm kim chí tướng; bảo sát lòng tư kỷ bố, liệt Thanh Uyên, Bạch Mã chí danh. Tiên thế, hậu thế, my thế thù nhân; Thiên Vương, Luân Vương, câu tuân Phận phúc. Khuynh tâm ấm đạo, hợp chưởng xan phong, tự phi hiển triết chí lưu, hạt năng chủng kỵ phương trực giả dã.

Việt hữu Trung Tín Thái tử già: khắc tuân tiên giáo, khế tập gia du, quảng mộ chân phong, tịch sùng bảo địa. Kim Thiệu Long tự già, tức công kip kế quân chí sở sáng dã. Công chí nghiêm khảo Kinh Triệu

quận nhân dã, thú vu lệnh tộc Trần thị chí nữ dã, nhì hoạch tử túc giả tú, lộng ngõa lam, lộng chương nhất, túc công dã. Túy chung hè nhạc, hạnh khiết băng sương. Thác quý thất nhì nhàn sinh, hiệp giai thốn nhì dĩnh tú. Ấu nhì kỳ tướng, trưởng nǎi dì phàm. Đường đường chí thể mạo siêu quần, lục lục chí thần tư việt chung. Chí hoài hiếu dẽ, tiết kiệt trung thành. Khắc già chí đức duy hình, vệ quốc chí phong cao phiến. Tráng hùng cái thể, khí lực bạt sơn. Ngụ vũ tốt chí duy nghĩ, phủ sữ lữ chí hợp túc. Bình cơ hữu nhất, tướng nghiệp vô song. Khả vi hạ quốc chí xuyết lưu, kham tác vương gia chí bàn thạch. Dế quyền kỵ mỹ, xa phục dĩ dung, nãi hiển mâu công, hưu thích mạt cáp. Vị liệt duy thành chí á, danh tồn bách tích chí tiên. Sức nga quan cô nguyệt đoàn viên, phi mệnh phục phượng toàn xán lạn. Vạn kỵ vinh nhì tân gia sùng, lục sư dung nhì kiêu mãnh hùng. Tiên phong tung hao hổ chí uy, trung quân phán bằng phi chí lực. Diệt lang yên ư tú tái, diệt giảo lỗ ư quán phương. Thắng phi thân lực chí công, an năng trí thủ. Thị công văn vũ chí đức dã.

Thời Kiến Quốc Đại vương kiến kỵ phu công nhì mỹ viết: "Thiên sinh dung trí vị quốc yên, tác kỵ dĩ tác cương; thế đại miên diên như trúc dã, hữu bào nhì hữu bản". Dĩ lệnh tộc Đặng thị chí nữ hạ vu công nhì vi gia ngẫu, tính dao thụ công Tri Bình Hợp hùng trấn vi thang mộc chí áp dã.

Thà tể quân già: đồng môn dục chất, khuê bích hàm chương. Sùng tú đức chí di trình, dôn tam tòng nhì sùng bị. Thực hình yếu diệu, my mạo huy hoa, khẩu thổ chầu cơ, chí hòa cầm sắt. Phi thường chí my, phi thể chí nhân. Khả mâu Lạc phổ chí thù tư, nghiêm nhược Vu sơn chí thể thái. Xung xung phượng kế, sơn tinh chí đại sắc sơ ngung; chước chước hoa nhan, cảnh my chí

hồng ba tạm sách. Đức hinh hương, u lan hữu phúc; tính liêm khiết, bạch ngọc vô hà. Phụng kim xuyến nhi phó lục gia, quang phi diệc nhĩ; sức hương anh nhi huyền lưỡng chán, mạt lị hà tai. Khởi duy quý thịnh chi quán nhân, ức diệc kiều tư chi tuyệt đại. Gia dũ: chân mòn duy khác, Phạn phúc duy cần. Phát tín hoa doạt thập động xuân thiên, khai trí kính tả nhất xuyên thu nguyệt. Tảo ương cam chùng, định sinh vô thương chi nha; túc thực thiện nhân, tất hữu bất diêu chi quả. Khả vị tích thiện chi gia, mỹ hì! thịnh hì! Thị nương chi lệnh đức dã.

Kỳ ư nhất nhât; công dù tể quân nhi tương vị viết: "Tước mi vạn hộ, nan dào thạch hỏa lôi quang; lộc cặp thiên chung, khởi dị sát na thuần túc. Duy hữu phúc huệ, thử vạn nhất hổ?". Tể quân nhi ứng viết: "Thành tai tư ngôn dã".

Thị dũ: trạch long hổ chí địa, đoạn tân huyết chí lân, nái dắc bản hương tối vi cao sảng. Luân quảng nhược Vệ thành kim địa, phạm vi tượng Đổ Sứ Đà thiêng. Chu hồi nhi tiện thủ thắng phương, quy chuẩn nhi kham sùng bảo giới. Công nãi xả kỳ bổng lộc xích trắc vạn dã: tuẫn Chiến Thắng thi thổ Kỳ Viên, loại Cấp Cô vận kim mân địa. Kỳ cảnh dã: tả tiếp lục trì chí hội, hạ thiên đích lịch hà hoa; hữu châm thanh phố chí đầm, húc dán trùng luân diệu nhát. Ly hướng Lam Diên chí tế, nồng phủ kích nhường nhi hàm ca; khâm liên uất bí chí lâm, thú hướng học lân nhi du thánh. Do thị: mệnh Tì thiên dí biện vị, trí thùy niết dã tài cơ. Chúng lực vân bôn, lương công vụ tập. Dị tài kỳ mộc, viễn viễn nhi xa trì; văn thạch hoa chuyền, phuong phuong nhi tụ tài. Tượng Thạc sính vận phong chí sảo, hưng kỵ quyết nhi thước lôi phi; Ban Thủ tiến khắc mộc chí công, cẳng cầu thẳng nhi tranh tuyệt lạc. Doanh chí bất nhặt, nãi tốc

công thành. Thiên địa nhi hợp trợ kỵ năng, nhân thần cộng khâm kỵ diệu.

Chính diện túng nguy nga nhạc lập, hồi lang nhiễu hách hách huy phi. Tiết sơn thụ nhi cầu thiêm doanh, Tam Thần sơn chí mậu lâm giâm thủy; sách Hán chu nhi nghiêm lương dống, cửu hoa cái nhi minh nguyệt thâu quang. Thê khắc quy long, phong dẹp nhi hình nghi phún vũ; song diêu loan phượng, bàn toàn nhi thế nhược túy vân. Bài tinh dầu nhi Bắc cực tà thôn, liệt hoa thụ nhi Thương Lâm thất sắc. Liên ngõa vạn tầng lân tự, hiếu lộ trich trich ngung chu; kim linh tú giác diêm cao, thu phong thì thi tổng hưởng. Đan hoạch tân tiên nhi huyền thái, Dậu thị chí cầm hế nhú; kim bích thô xán nhi giao huy, dạ quang chí chu diệc nhū. Trung tố kim tiên chí trưng lực, gian liệt nghè tòa chí sở tầng. Uyển đồng bán kệ chí ngôn, thần tình dục giáng; tự hiện phân thân chí xứ, thánh tượng như nhiên. Trác nhì thù tư, uyển nhiên hà cách. Bàng liệt hiến hoa tiên nữ, biên trí Bồ tát đại quyên. Như thỉnh pháp ư Thủ Phong, nghị dàm kinh ư Lộc Uyển. Tôn giả mang my hạo phát, đồ bích thượng như sinh; cổ thần án kiếm trì qua, liệt Phật tiên nhược tại. Tà trí Trần Như hòa thượng, vi dàn việt chí phúc diền; hữu an Mỹ Âm chính thần, tác già làm chí hộ thiện. Tiên khải tam quan, duyệt lăng phong thanh, cảnh thắng hế du khách dĩnh xa; trung giá nhất đạo, thông kiều nguyệt hạo, thường ngoạn hế thiền sư mân tọa.

Thứ hữu: nguy lâu đông ngặt, phi sương vạn nhi lợi cặp thăng trầm; thủy diễm tây tiêu, lặc hồng du phuong dằng kim cổ. Ngoại nghiêm hương phổ, trầm hương phúc ư nhặt nguyệt cung trung; nội sức liên trì, thụy liên diễm ư thần tiên cảnh giới. Tăng phòng bàng liệt, tuy mộc hựu yếu dưỡng minh chu; thoát thất hậu hoành, mỹ vị

hương cung xan thương sĩ. Phục hữu danh hoa hiệp dạo, giải nhân ý hạm vô ngô; kỳ thụ ám hiên, thủy mạc thùy diêm bát quyển. Y y dương liễu, niệu na nhi lộng hiếu phong; sắt sắt lang can, uất mệt nhi lưu dạ sắc. Cảnh nài: thiên nhiên tùng bách, yến á hổ dục hóa thành long; bách xích ngô đồng, ống uất hổ khuynh chi dài phượng. Phúc úc quỳnh ba hàm thúy hoa, nhân vân yên ái tòa hồng nhuy. Hồi toàn thiếu nữ phiến du dương, yếu diệu Tân Nga dung ám tiễn. Khả vị thứ công chi bí hỉ.

Dãi Kiến Trung nhất niên Bính tuất tuế tam nguyệt sơ bát nhật, cáo tất lạc thành. Hương vân hoa trường, dặng chúc trang nghiêm, bảo diện tinh lam, biến phi cung đương. Phan tràng tuy ảnh, tán bối Phạn âm, cầm thông Bát bộ, thân nhi chấn động, thập phương thế giới, như tư giới chí. Thương chúc dương kim hoàng đế: thể càn ngự cực, thiên hối khuynh giới thạch chí gian; [?] chính an dân, úc phản tận Tỷ Lam chí xúy. Thứ tiến vi công, kíp tế quân kháo tỷ cập thất đại tiên vong hậu hóa dảng: tảo quyền tục lụy, chứng viên tịch chí thường thân; giải thoát trần tung, thiệp vô sinh chí tịnh vực. Nhiên nguyên thái tử dảng: bích hải khô, tang diền biến, phúc hải do thâm; thanh sơn đảo, ngọc thạch đổi, thọ sơn ích tuấn. Thứ nguyên quý nương dảng: thụ thiên ngũ phúc, trường tùng mậu ư thanh xuân; trừ ách nhát ưu, bạc vụ tiêu ư hách nhật. Ư hi! Lý cùng hoàng tán, tín cực ngã công. Duật tu tam bảo phúc diên, đế cầu ngũ hương thiện địa. Hoán nhiên hoành tráng, nguyên nguyên hổ bố tại mỹ đàm; hách nhí kỳ công, vĩ vĩ hổ tả san trình thạch. Thần hổ lự tinh đàm thiển, câu vũ quả văn, tỉ kỷ mậu công, bất diệc nan hỉ. Hà dị vi loa nhi trắc cự tầm, nô mã nhi tẩu trường cù. Bất tị dung ngũ, lạm vi minh viết:

*Thiên địa bao hổ,
Quật chỉ hữu tế.
Thể đạo tịch nhiên,
Động dụng vi kế.
Bất vân nhi vân,
Vô thế nhi thế.
Ngộ tắc phi dao,
Mê chí hữu trệ.
È Đại Hùng thi,
Giáng tích Chu thế.
Đại phiếm từ hàng,
Trầm luân giáng tế.
Nhiên trí huệ dặng,
Hôn cù chiêu tế (tích).
Lưu tượng lưu giáo,
Ư hầu ư đế.*

*Vĩ tai ngã công,
Bát phúc hành yên.
Khâm sùng bảo sai,
Kiều ngưỡng kim tiên.
Thân phi tú phục,
Lệnh danh hiển nhiên.
Vị siêu bách tích,
Đạo quán quán hiển.
Xà kỵ tòng nhân,
Nhược thi ưng huyền.
Phụ thủ bằng đoàn,
Diệt bì lang yên.*

*Hoàng hổ tế quân,
Chung tú hả xuyên.
Thiên sinh thực chất,
Bất lao phán diên.
Cung cần tượng pháp,
Bài chứng phúc diên.
Tài luân kỳ tử,
Thạch lấn lao kiên.
Cám vũ nguy nga,
Nhạc lập trùng thiên.
Hồng lương tùng thủy,*

Bảo chủng tân tiên.

Kỷ quyết tuyệt sảo,

Tảo hội thông huyền.

Tam quan khang lăng,

Lang vũ hồi tuyễn.

Chung lâu tả trí,

Bi giải hữu biên.

Khánh chúc duệ thánh,

Nam sơn bất khiên.

Dư tiền kháo tỳ,

Điền cấp cửu huyền.

Mộc thủ lương nhân,

Siêu sinh thương thiên.

Thứ công ký tất,

Bách sảo vân tuyển (toàn).

Quảng khai hạ tịch,

Nô tàng khuynh huyền.

Bằng tư giới chỉ,

Phúc lý miên diên.

Lam phong quyển cựu,

Tín tâm nhưng cửu.

Bích hải thành trấn,

Tư danh bất hủ.

Dịch nghĩa:

VĂN BIA CHÙA THIỆU LONG Ở HƯƠNG BINH HỢP NƯỚC ĐẠI VIỆT (1)

Bài minh cùng lời tựa trên bia mới
đựng ở chùa Thiệu Long, hương Bình
Hợp (2).

Quan Tiết cấp nhập nội thái tử Đỗ Năng
Tế cùng vợ là Đặng ngũ nương giữ phần
đất ruộng mộ (lưu lại cho các con cháu là
Đỗ Thị Hậu, Đỗ Thị Âm canh tác), lập bia.

Nép nghĩ: Càn khôn chính khí, nhặt
nguyệt tinh hoa, bần chân không rời, ngũ
hình (3) tán loạn. Gió lốc tạm ngừng, tâm
lục dục tam tịnh (4) mới thành; nước lụt lại
dâng, bể cửu nghỉ bát trọng (5) khắc đến.
Trong thì ngưng tụ thành người trời thánh
triết, dục thì kết nên quý đối súc sinh.
Thày sinh diệt ở lò đát trời, đều biến hóa
trong lửa phiến nǎo. Đó là thế giới lúc mới
hình thành vậy.

Đến như pháp thân: chân như khô thấu,
lặng lẽ không lời. Đạo thăm thẳm khó tỏ
tường, thể huyền vi (6) khôn xét thấu. Nhỏ
thì náu trong hạt cài, hạt cài mênh mông;
lớn thì thâu cả Tu Di (7), Tu Di nghiêng
vềch. Cứu vớt muôn vật, chế ngự mọi dòng.
Cái hiển minh ánh sáng phải nhòa, sự giáo
hóa phàm ngu đều tỏ. Ấy là cái đạo tuyệt
duyệu vậy.

Đến khi, gió lành dã tàn, sóng dữ dần
dâng. Ngũ dục (8) như rắn rết lan tràn, lục
trần (9) tựa tử sinh oán ghét. Cho nên đức
Phật (10) ta: ở nơi hư tịch của vô tướng, xót
nỗi luân hồi của chúng sinh. Giáng tại cung
vua, tu nơi Tuyết Linh (11). Đất tâm gieo
mầm thiện, ruộng tình rái giống kì. Giấu
thực phô quyền, tùy duyên độ vật. Ruồi
thuyền từ mà vượt bể khổ, cứu kẻ đắm
chìm; khuê duốc huệ mà rời đường mù, mở
nơi tâm tối. Kịp khi dung nhan khuất lấp
thời Chu Mục (12), thánh giáo xa truyền
buổi Hán Minh (13). Tượng lành nhờ dây
sắp hàng, nào khuôn vàng, hình gỗ; chùa
báu từ dây la liệt, những Bạch Mã (14),
Thanh Uyên (15). Dời trước, dời sau, chẳng
dứt nhân duyên; Thiên vương (16), Luân
vương (17), đều theo phúc Phật. Dốc lòng
uống đạo, cầm giò chắp tay, nếu không
phải dòng hiền triết, sao có thể theo dấu
thơm ấy được.

Nay có Thái tử Trung Tín: giỏi noi tiền
giáo, khế hợp đạo lành, rộng mồ chôn

phong, mỏ mang đất báu. Chùa Thiệu Long ngày nay là do ông cùng vợ dựng lên vây. Tiên kháo của ông người ở quận Kinh Triệu, lấy vợ là con gái nhà Iệnh tộc họ Trần, sinh được bốn người con, ba gái, một trai, [con trai] chính là ông vây. Tinh anh chung dúc từ sông núi, dúc hạnh thuần khiết tựa băng sương. Sinh vào nhà hiền quý nên an nhàn, được dúng giờ tốt lành nên tuấn tú. Lúc nhỏ có kì tướng, khi lớn càng phi phàm. Dáng vẻ dường dường xuất chúng, phong tư nghiêm nghị hơn người. Ôm lòng hiếu dẽ, dốc tiết trung thành. Dạo đức tốt đẹp để gánh vác gia đình, phong thái thanh cao để giữ gìn đất nước. Oai hùng trùm trời, khí lực nhỏ núi. Sắp đặt sĩ tốt chỉnh tề, diều động quân đội nghiêm cẩn. Cơ binh chỉ mệt, nghiệp tướng không hai. Dáng làm mẫu mực cho đất nước, thực là báu thạch của vương gia. Hoàng đế mến tài, ban xe ban áo, công lớn rõ ràng, y quan rực rỡ (18). Thứ bậc đứng sau thiên tử, oai danh cao vượt trán quan. Đôi mõ chỏm vào hiện vẻ tráng vành vạnh, khoác áo châu lên phô dáng phượng dập dờn. Thêm vẻ vang nhở quân kị mạnh, lại hào hùng bởi sĩ tốt hăng. Tiên phong tung hoành oai hổ, trung quân vùng vẫy cánh băng (19). Dập khói lang (20) kháp miền biên tái, diệt giặc dữ dù bốn phương trời. Nếu không phải sức thánh thần, sao được như thế. Đây là cái đức văn võ song toàn của ông vây.

Bấy giờ Kiến Quốc Đại vương (21) thấy ông có công lao to lớn bèn khen rằng: "Trí dũng trời sinh vì nước, tạo môi dặng tạo giêng; dặng đặc nỗi đời tựa trúc, có vỏ mà có gốc". [Thế rồi] đem con gái dòng lệnh tộc họ Đặng gả cho ông để kết làm đôi lứa. Lại trao (22) trấn lớn Bình Hợp cho ông để làm đất thang mộc.

Còn phu nhân: xuất thân quyền quý, thể chất ngọc ngà. Sùng tú đức (23) càng trinh

chuyên, chuộng tam tòng (24) thêm hoàn bị. Dáng hình yếu điệu, dung mạo sáng tươi. Miệng thốt ngọc châu, chí hòa cầm sắt. Nét dẹp phi thường, con người tuyệt thế. Phong tư sánh với Lạc thần (25), cốt cách so tài Vu nữ (26). Mượt mà búi phượng, núi trong nét đậm vừa ngưng; rực rỡ vẻ hoa, cảnh dẹp nụ hồng mới hé. Đức đạt dào, u lan thơm phức; tính thuần khiết, bạch ngọc vẹn toàn. Deo xuyến vàng cài trâm châu quý (27), vương phi chỉ vậy; dài hương ngọc mang khuyên hai phia, nhài biếc nào hơn. Vĩ không hiển quý hơn người, thời cũng diễm kiều tuyệt thế. Lại thêm: nếp nhà gia giáo, phúc Phật chuyên cần. Hoa lín thành chiêm mู่i động xuân sang, gương trí tuệ vẽ mội sông trắng lò. Trước ướm giống lá, chắc được mầm tốt tươi; sớm lập nhân lành, ắt được quả ngọt ngọt. Dáng gọi là nhà tích thiện, đẹp thay! Thịnh thay! Đó là nói về đức tốt của phu nhân vây.

Cho đến một hôm, ông nói với phu nhân: "Tước dù vạn hộ, chỉ như tia chớp vụt qua; lộc đến ngàn chung, nào khác sát na (28) chớp mắt. Duy có phúc lành ngõ hầu mới có thể lưu truyền trong muôn đời". Phu nhân đáp rằng: "Lời nói ấy thực chí lí lắm thay!".

Thế rồi chọn thế đất rộng hổ, không nhọc tâm huyết xóm giêng, được mảnh đất cao thoáng nhất trong bản hương. Rộng rãi như đất vàng Xá Vệ (29), phạm vi tựa cõi Đô Sủ Đà (30). Gồm thâu thành chốn danh lam, bao quát một vùng thắng địa. Ông lại xuất vạn quan bổng lộc, như Chiến Thắng tặng đất Kì Viên (31); tutu Cấp Cô rải vàng khắp đất (32). Chốn này: mé trái kẽ bên ao biếc, ngày hè sen đẹp khoe dung; mạn phải gối cạnh đầm trong, buồi sớm thái dương lồng bóng. Nam hướng đồng xanh (33), cảnh thái bình nông phụ âu ca; bắc liền rừng sâu, thời thịnh trị phượng lân du ngụ.

Do đó, sai Tì thiên (34) đến chọn chẽ, do mực nước để gây nền. Nhân lực dồn đến ùn ùn, thợ giỏi kéo về lũ lượt. Cây kì gỗ lạ, viễn xứ đưa sang; đá đẹp gạch hoa, nơi nơi dồn tới. Tượng Thạc (35) khéo tạo nét, ra tay bào chạm ánh chớp lóe; Ban Thủ (36) tài khắc hình, nảy dây mực hiện bông tuyết xuống. Dựng xây chẳng mấy, đã sớm hoàn thành. Trời đất kia cùng góp tài năng, thần người đầy chung phẫn kì diệu.

Chính diện nguy nga dáng núi dựng, hành lang uốn lượn lượn cánh chim bay. Chặt cây tiên tạo rường kẽo, rừng xanh núi Tam Thần (37) giảm biếc; lấy ngọc Hán trang hoàng trụ cột, lộng vàng thời Vương Mãng (38) kém sang. Cầu thang chạm rùa rồng, dáng uốn lượn ngờ dang phun nước; song cửa trổ loan phượng, thế dập dờn tựa lướt theo mây. Nhiều tình tú sao Bắc cực nhường tắm, rực cỏ hoa vườn Thượng Lâm (39) kém sắc. Ngói sen muôn tầng vẩy cá, sương sớm giọt giọt ngọc rung; chuông vàng bốn góc mái hiên, gió thu ngày ngày tiếng thoảng. Màu son đậm đà tươi mới, dấu gấm họ Đậu (40) khôn bì; vẻ chau rực rỡ lung linh, dù ngọc dạ quang chỉ vây. Bên trong đắp hình tiên vàng sáu thước (41), xen kẽ dựng tòa Phật tượng mấy tầng. Hết như lời kệ, thần tình giống Phật giáng lâm; rõ lụa phân thân, hiển hiện y ngài đương sống. Dáng vẻ trác viet, cốt cách uy nghi. Bên thì tiên nữ dâng hoa, bên thì Đại Quyền Bồ tát (42). Như nghe pháp nói núi Thủ (43), tựa giảng kinh giữa vườn Nai (44). Tôn giả rủ mi xõa tóc, trên tường như thuở sinh thời; cổ thần chống kiếm cầm qua, trước Phật tựa khi còn sống. Phía trái là Trần Như hòa thượng (45), gây ruộng phúc cho dân na (46); phía phải là Mī Âm chính thần (47), làm hộ thiện cho chùa Phật (48). Trước dựng tam quan, cửa đón gió lành, thăng cảnh chừ du khách dừng xe; trong

mở một đường, cầu liền trăng rơi, thường ngoạn chừ Thiền sư chật viện. Tiếp đến, phía đông lâu chuông cao vút, rẽ sương bay âm hưởng thăng trầm; phía tây bia đá cao vời, khắc đạo lớn danh thơm kim cổ. Ngoài vườn hương đưa, hương ngan ngát giữa vòng trời đất; trong ao sen thoảng, sen diễm kiều ở cõi thần tiên. Giáp cạnh phòng tăng, cây tốt tươi nuôi ngọc minh châu; phía ngang nhà bếp, vị ngon ngọt dâng người thương sĩ. Lại có, cạnh đường hoa nở, gai nhân tựa cửa không lời; cây rợp bên nhà, màn thùy rủ hiên chẳng vén. Mỵt mà liễu biếc, phát phơ dùa gió sớm mai; xào xác trúc xanh, rậm rạp giữ màu đêm tối. Lại thêm, tung bách ngàn năm, uốn khúc chừ muôn hóa thành rồng; ngô đồng tröm thước, xum xuê chừ nghiêng cành đợi phượng. Thơm phức hoa quỳnh đơm nụ biếc, tỏa lan mây khói khóa chồi hồng. Bối hồi thiếu nữ quạt du dương, yếu điệu Tân Nga xinh cướp vía (49). Dáng gọi là công phu đã đến mức hoàn bị vậy.

Đến ngày 8 tháng 3 năm Bính Tuất, năm Kiến Trung thứ nhất [1226] (50), công trình hoàn thành. Màn hoa mây ngát, đèn nến trang nghiêm; điện báu chùa cao, lề thành dâng cúng. Cờ phướn rợp bóng, kinh kệ rầm rì, cảm thông bát bộ (51), chấn động thần nhân, thế giới mười phương (52), nơi đây phúc lớn. Trên là chúc dương kim Hoàng đế: thể theo lòng trời, ngự nơi hoàng cực (53), muôn ngàn đảo lộn giới thạch kiếp đời (54); cần mẫn chính sự, trị an chúng dân, ức triệu xoay vần Tì Lam gió lốc (55). Tiếp đến là tượng công cùng phu nhân và bảy đời sau trước: sớm lìa tục lụy, dấn thân lên cõi chân thường; giải thoát bụi trần, rào bước tới miền tịnh độ. Sau nữa mong các Thái tử: biển biếc khô, ruộng dầu đổi, bể phúc đầy thêm; núi xanh sụp, ngọc đá tan, thợ sơn cao mãi. Mong các quý nương: được

nhận năm phúc (56), tựa thân lung dài mãi xuân xanh; giải hết ưu phiền, hệt vắng nhặt rọi tan sương mỏng.

Ôi! Cái lì của đất trời thấy là cùng tột, niềm tin của tướng công thật vô bờ. Sám sanh ruộng phúc dâng Tam bảo, kiến tạo đất lành rải ngũ hương. Rõ ràng hoành tráng, tốt đẹp chừ truyền rộng lời khen; hiển hách kì công, xán lạn thay khác vào đá tối. Còn lo, ý tứ nồng cạn, kiến thức hẹp hòi, khiến chép công cao, chẳng cũng khó vạy. Khác gì, ốc nhỏ mà lường bể lớn, ngựa hèn mà ruồi đường dài. Không quản ngu tối, lạm làm minh rằng:

Trời đất bao trùm,
Một miền chủ tể.
Thề đạo lặng yên,
Động dung thừa kế.
Không nghe mà nghe,
Không nhìn mà thấy.
Ngô tất không xa,
Mê thi ngưng trẻ.
Họ Đại Hùng ta (57),
Đời Chu (58) giáng thế.
Rong ruổi thuyền từ,
Trầm luân cứu tể.
Đèn tuệ sáng ngời,
Rạng soi đường xέ.
Tượng giáo lưu truyền,
Nơi hầu nơi đế.

Lớn thay tướng công,
Bát phúc (59) dõi truyền.
Tôn sùng chùa Phật,
Kính ngưỡng Kim tiên (60).
Thân mang áo gấm,
Tiếng tốt đă nên.
Tước át công khanh,
Đạo vượt quần hiền.
Quên mình vì người,
Như cung săn tên.

Nương cánh chim bồng,
Khói lang dẹp yên.

Đẹp thay phu nhân,
Anh tú sơn xuyễn.
Trời sinh dáng diệu,
Son phấn nào phiến.
Chuyên cần Phật pháp,
Gieo giống phúc diển.

Gỗ dùng kì tử (61),
Đá chuộng cứng bền.
Nguy nga chùa dựng,
Tảng trời vút lên.
Cầu vồng cao biếc,
Giống báu tinh tuyễn.
Chرم khắc tuyệt xảo,
Nét vẽ diệu huyễn.
Tam quan rộng rãi,
Hành lang nối liền.
Lầu chuông mé trái,
Bia đá một bên.

Chúc bậc thánh chúa,
Núi Nam (62) viungle yên.
Chúc các khảo tì,
Thợ sánh cứu huyễn (63).
Tắm gội nhân lành,
Siêu sinh thương thiên.

Mọi việc hoàn tất,
Trầm khéo vẹn tuyễn.
Tiệc mừng rộng mở,
Quốc khố dốc tiền.
Nhà vào phúc Phật,
Phúc hưởng triễn miên.

Gió lốc dù thổi,
Lòng tin chẳng dời.
Đời dù đâu bể,
Chùa mãi muôn đời.

CHÚ THÍCH

(1). *Bia chùa Thiệu Long, hương Bình Hợp, nước Đại Việt* (*Đại Việt quốc, Bình Hợp hương, Thiệu Long tự bì*), bia được cán bộ Viện Nghiên cứu Hán Nôm phát hiện năm 1987. Thác bản văn bia hiện lưu tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm, kí hiệu 30265/30266. Thực trạng thác bản khá rõ ràng. Trong *Văn khắc Hán Nôm Việt Nam II* (Triều Trần, quyền thương, do Viện Nghiên cứu Hán Nôm và Viện Văn học Đại học Trung Chính Đài Loan thực hiện, 2002), đã khôi phục một số chữ bị mờ và in lại. Tuy nhiên bản in lại này vẫn còn một số chữ không chuẩn xác. Ở đây, chúng tôi xác lập văn bản văn bia theo thác bản đồng thời đối chiếu lại với văn bia tại thực địa. Phân chú thích có tham khảo thêm các chú thích trong *Văn khắc Hán Nôm Việt Nam II*.

(2). Nguyên văn sau các chữ “*Thiệu Long tự bì minh 錄*” có thêm hai chữ “*miếu lang 廟廟*”. “*Miếu lang*” có các nghĩa: triều đình, chì ông vua, hoặc hành lang hai bên thái miếu. Ở đây không rõ ý từ thế nào. Trong tên gọi các văn bia thời Lý - Trần, thông thường cụm từ “... bì minh tinh tự 碑銘并序” đi liền với nhau. *Hương Bình Hợp*: địa danh này được nhắc đến trong các bộ sử như *Đại Việt sử ký toàn thư*, *Đại Việt sử ký tiền biên*... nhưng không rõ cụ thể ở đâu. Trong bài “*Thử tìm địa danh Bình Hợp*” đăng trên Tạp chí *Hán Nôm* số 2 (IX/1990), Phạm Thị Thoa đoán định hương Bình Hợp hiện thuộc khu vực các xã Tam Hiệp, Tam Thuần, Hiệp Thuận, Liên Thuận của huyện Phúc Thọ, tỉnh Hà Tây cũ (nay là Thành phố Hà Nội).

(3). *Ngũ hình*: tức năm loại hình dạng khác nhau: 1. Phương hình (hình vuông), 2. Viên hình (hình cầu), 3. Tam giác hình (hình tam giác), 4.

Bán nguyệt hình (hình bán nguyệt), 5. Đoàn hình (hình tròn).

(4). *Tâm lực dục tam tịnh*: nguyên là “*ngũ dục tam tịnh lự*”, chỉ lực dục và tam tịnh tâm. *Lực dục*: thuật ngữ đạo Phật, có nhiều cách giải thích khác nhau, thông thường chỉ sáu loại ham muốn do

mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý sinh ra. *Tam tịnh tâm*: thuật ngữ đạo Phật, gồm: vô nhiễm thanh tịnh tâm (cái tâm thanh tịnh không nhiễm bụi trần), an thanh tịnh tâm (cái tâm thanh tịnh yên định), lạc thanh tịnh tâm (cái tâm thanh tịnh an lạc).

(5). *Bế cửu nghi bát trọng*: nguyên văn là “*cửu nghi bát trọng minh*”. *Cửu nghi*: chưa rõ là gì, đoán là chữ “*cửu nghi 九儀*”, chỉ chín loại nghi lễ chào hỏi, gồm: 1. Cát tiếng chào, 2. Cúi đầu chào, 3. Gió tay cao mà vái, 4. Dứng chắp tay chào, 5. Khụy đầu gối chào, 6. Quỳ thẳng chào, 7. Chào bằng cách tay và đầu gối chạm đất, 8. Khom toàn thân đỡ chào, 9. Quỳ gối đập đầu chào. *Bát trọng*: thuật ngữ đạo Phật, tức tám tội ba-la-di (*pārajika*) của ti khưu ni. Ba-la-di là tội số một, nghiêm trọng trong giới luật. Tám tội ba-la-di gồm: 1. Dâm, 2. Đạo (trộm cắp), 3. Sát (sát sinh), 4. Vọng ngũ (nói càn), 5. Do dâm mà tiếp xúc với đàn ông từ nách đến đầu gối, 6. Do dâm mà cầm tay, nắm áo, hẹn hò với đàn ông ở chỗ vắng người, 7. Che dấu cho một ti khưu ni phạm vào đại giới, 8. Vào hùa với một ti khưu ni phạm giới và không sám hối.

(6). *Thể huyền vi*: nguyên văn là “*thể hi di*”. Theo Lão Tử: “*Thị nhi bất kiến danh viết di, thính nhi bất vân danh viết hi*” 視而不見名曰死, 聽而不聞名曰希” (nhìn mà không thấy gọi là “di”, nghe mà không thấy gọi là “hi”). Đây dùng chữ “*hi di*” để hình dung về cái bản thể hư tịch và vi diệu, khó có thể nắm bắt được một cách rõ ràng.

(7). *Tu Di*: thuật ngữ đạo Phật, Phật giáo cho rằng thế giới phàm tục có chén núi và tám biển, núi Tu Di nằm ở trung tâm.

(8). *Ngũ dục*: thuật ngữ đạo Phật, chỉ năm thứ ham muốn của con người, làm cho người ta bị che lấp, không giác ngộ được. Có hai loại ngũ dục: 1. Sắc dục (ham muốn về sắc), thanh dục (ham muốn về âm thanh), hương dục (ham muốn về mùi hương), xúc dục (ham muốn sự gần gũi); 2. Tài dục (ham muốn về của cải), ẩm thực dục (ham muốn ăn uống), danh dục (ham danh), thụy miễn dục (ham muốn ngũ nghề).

(9). *Lục trấn*: thuật ngữ đạo Phật, chỉ sáu thứ: màu sắc, âm thanh, hương thơm, mùi vị, xúc, phẩy, được cảm nhận thông qua lục căn (sáu giác quan): mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, lâm.

(10). *Đức Phật*: nguyên văn là "Đại Hùng thị", một trong những tên hiệu của Phật Thích Ca, chỉ năng lực to lớn, có thể hàng phục tú ma.

(11). *Tuyết Linh*: tức núi Tuyết Sơn, ngọn núi cao có tuyết phủ từ hàng nghìn năm ở phía bắc Ấn Độ, là nơi Phật Thích Ca từng tu luyện theo lối khổ hạnh.

(12). *Chu Mục*: tức Chu Mục Vương, tên là Mẫn, một ông vua của nhà Chu ở Trung Quốc thời Tam đai.

(13). *Hán Minh*: tức Hán Minh đế (6-75), tên là Lưu Trang, một ông vua triều Hán ở Trung Quốc, là người sùng Nho lại chuộng cả Phật. Tương truyền ông từng sai sứ sang Thiên Trúc xin kinh và tượng Phật.

(14). *Bạch Mã*: tên chùa, do Hán Minh đế xây dựng tại Lạc Dương.

(15). *Thanh Uyên*: chùa Phật. Theo sách *Sơ học kí* 初學記, dưới núi Tu Di 須彌 có chùa Thanh Uyên.

(16). *Thiên vương*: tức Tứ thiên vương, chư bốn vị Thiên vương chủ trì ở lục chung núi Tu Di, là tầng trời thấp nhất trong sáu tầng trời Dục giới, gồm: phía đông là Trì quốc thiên vương, phía nam là Tăng trưởng thiên vương, phía tây là Quảng mục thiên vương, phía bắc là Da vân thiên vương.

(17). *Luân vương*: tức Chuyển luân vương, là một vị vương thần có dù 32 tướng tốt, khi lên ngôi do cảm được ý trời nên có luân bảo, rồi vận chuyển luân bảo đó mà hàng phục bốn phương. Ông đồng thời có khả năng bay lượn trong không trung nên còn có danh hiệu là Phi hành Hoàng đế.

(18). *Y quan rực rỡ*: nguyên là "hữu thích mạt cáp", chữ trong phần *Tiểu nhã 小雅* của *Kinh Thi*: "Mạt cáp hữu thích / DI tác lục sư 勿捨有興以作六師", nghĩa là: [Thiên tử] mặc áo cáp màu đỏ/ Để dấy lên sáu đạo quân.

(19). *Cánh bồng*: tức cánh chim bồng. Theo *Nam hoa kinh 南華經* của Trang Tử, bồng là loại chim lớn, cánh rộng, bay xa, cùng hình ảnh cá cồn thường được ví với ý chí lớn lao.

(20). *Khói lang*: nguyên văn là "lang yên", khói bay lên do đốt phân sói. Thời cổ đại, ở biên cương mỗi khi có giặc, các trạm truyền tin thường đốt phân sói cho khói bay lên (khói do đốt phân sói bay lên màu đen, bay thẳng, do đó dễ quan sát thấy từ xa) để báo tin địch xâm phạm. Do vậy, khói lang còn ngụ ý chỉ quân giặc.

(21). *Kiến Quốc Đại vương*: tức Trần Tự Khanh (?-1223), là con Trần Lí em ruột Trần Thủ (cha của Trần Thái Tông). Năm 1210, khi Trần Lí bị kẻ thù giết chết, ông được nhận tước Minh tự thay cho bố và được giao quản lĩnh quân đội hoàng gia của nhà Lý. Từ đó, bằng tài năng và sự khéo léo của mình, ông ta đã mở rộng dần thế lực và ảnh hưởng của dòng họ Trần trong triều đình nhà Lý.

(22). *Nguyên văn* là "đao thụ", nghĩa là trao chức nhưng nắm quyền từ nơi xa, không phải đến tận nơi để trị nhiệm.

(23). *Tử đức*: tức công, dung, ngôn, hành, là bốn phẩm chất quan trọng của người phụ nữ theo quan niệm xưa, có khi còn gọi là tứ hạnh (bốn nết).

(24). *Tam tòng*: ba điều trong luân lý Nho giáo mà người phụ nữ xưa phải theo, gồm: 1. Tại gia tòng phụ (khi ở nhà thì theo cha), 2. Xuất giá tòng phu (khi lấy chồng thì theo chồng), 3. Phu tử tòng tử (khi chồng mất thì theo người coi).

(25). *Lạc thần*: tức Mật Phi, con gái vua Phục Hi, do bị chết chìm ở sông Lạc Thủy nên được con là thần sông Lạc.

(26). *Vu nữ*: tức nữ thần ở Vu Sơn. Lời tự bài *Phú thần nữ* (Thần nữ phú 神女賦) của Tống Ngọc trong *Văn tuyển* ghi: "Sở Tương vương ốc cùng Tống Ngọc di chơi ở đầm Văn Mộng, vua sai Tống Ngọc vịnh về quán Cao Đường, đêm ấy vua mơ thấy gặp Thần nữ, dung nhan cực kỳ xinh đẹp".

(27). Nguyên là "phó lục gia", lấy chữ từ bài *Quân tử giai lão* trong phần *Dung phong* của *Kinh Thi*: "Quân tử giai lão / Phó kệ lục gia 君子偕老".

剖斧六迦, nghĩa là: Sống đến già với người quân tử - chổng/ Gài trâm đinh sáu hạt ngọc.

(28). **Sát na**: thuật ngữ đạo Phật, phiên âm tiếng Phạn là ksana, chỉ thời gian cực ngắn, một khoảnh khắc của một ý nghĩ thoáng qua.

(29). **Xá Vệ**: nguyên văn là "Vệ thành", tức thành Xá Vệ 善衛城, phiên âm tiếng Phạn là Sravasti, một trong sáu thành lớn của nước Xá Vệ, trong thành có vườn Kì (Kì viên), là nơi đức Phật thường thuyết pháp độ sinh.

(30). **Đồ Sứ Đà**: nguyên văn là "Dồ Sứ Đà thiên", chỉ cõi thứ tư trong Dục giới.

(31). **Kì viên**: còn có tên là Lộc uyển, tức vườn Nai, phiên tiếng Phạn là Anātapindika, là khu vườn ở thành Xá Vệ, nước Xá Vệ, vốn là hoa viên của Thái tử Kì Đà (có tên là Thắng, do chỗ ngày ông ra đời cũng là ngày vua cha chiến thắng quân địch), về sau Thái tử chuyển giao vườn này cho trưởng giả Cấp Cô Độc làm tịnh xá, rồi Cấp Cô Độc dâng cho Phật. Đây cũng là nơi sau khi đắc đạo, Phật Thích Ca thuyết giảng từ diệu đế và bắt chính đạo lần đầu tiên.

(32). Chỉ việc Cấp Cô Độc mua hoa viên của Thái tử Kì Đà. Cấp Cô Độc là trưởng giả ở thành Xá Vệ, do có lòng thương kè cõi độc nên được gọi là Cấp Cô Độc trưởng giả. Sau khi quy y Phật, thấy hoa viên của Thái tử Kì Đà thanh tịnh, rộng rãi, ý muốn mua để làm tịnh xá. Thái tử ra giá bằng cách phải "rải vàng khắp đất". Cấp Cô Độc cho voi chờ vàng rải khắp mặt đất, Thái tử thấy vây cảm động, bèn tặng hoa viên cho Cấp Cô Độc.

(33). **Đồng xanh**: nguyên văn là "Lam Diện", địa danh ở Trung Quốc, nổi tiếng là nơi có ngọc quý. ở đây có lẽ chỉ là mĩ từ, theo ngữ nghĩa cả câu, chỉ nên hiểu là theo nghĩa từ là "đồng xanh".

(34). **Tí thiền**: quan phục trách việc coi xét thiên tượng. Đây có lẽ chỉ người coi về thiên văn, địa lí.

(35). **Tượng Thạc**: tượng truyền là một người thợ giỏi thời cổ ở Trung Quốc.

(36). **Ban Thủ**: tức Lỗ Ban, còn gọi là Công Thủ Ban, một người thợ mộc nổi tiếng ở nước Lỗ thời Xuân Thu, từng được nhắc đến trong thiên *Đàn cung sách Lễ kí và thiên Công Thủ Ban sách Mật Tứ*. Ở Việt Nam đến nay vẫn còn làng thợ Lỗ Ban với tư cách là tổ nghề mộc.

(37). **Núi Tam Thẩn**: chỉ ba hòn núi tiên trong truyền thuyết. Phần *Tần Thủu Hoàng bản kí* trong *Sử kí* của Tư Mã Thiên ghi: "Bọn người nước Tề là Từ Thị dâng thư, nói ngoài biển có ba hòn núi thẳm, có tên là Bồng Lai, Phương Trượng và Doanh Châu, là nơi thần tiên ở đấy".

(38). **Lọng vàng thời Vương Mãng**: nguyên văn là "cửu hoa cái" (Lọng hoa chín tầng). Theo *Hán thư - Vương Mãng truyện* "Có người nói thời Hoàng Đế làm lọng hoa để lên tiễn, Vương Mãng nghe vậy bèn cho làm lọng hoa chín tầng, cao tám trượng mội thước".

(39). **Vườn Thượng Lâm**: tức vườn thượng uyển của thiên tử thời cổ đại Trung Quốc, ở gần thành phố Tây An ngày nay. Thời Tần Thủu Hoàng (246Tr.CN-209Tr.CN) từng dựng cung A Phòng mở đó. Theo nghĩa rộng, có thể hiểu vườn Thượng Lâm là vườn thượng uyển của nhà vua.

(40). **Gấm họ Dậu**: theo *Tấn thư Liệt nữ truyện*: "Nàng Tô thị là vợ Dậu Thảo], người ở Thủy Bình, tên là Huệ, tên chữ là Nhược Lan, giỏi văn chương. Thời Phù Kiên, Thảo làm Thủ sứ ở Tân Châu, sau chuyển đi Lưu Sa; Tô thị nhớ chồng bèn dệt gấm làm thành bài hồi văn gồm 840 chữ gửi tặng Thảo. Bài hồi văn cách đọc uyển chuyển tuân hoàn, ngôn từ rất da diết.

(41). **Hình tiên vàng sáu thước**: chủ đức Phật.

(42). **Dại quyền Bồ tát**: tức Đại quyền Tu Lị Bồ tát 大權修利菩薩, một vị thần vốn trấn thủ trên núi A Dục Vương dời Đường, sau trở thành thần giữ chùa, có hình tượng tay phải để trước trán như đang nhìn về phía xa, ngụ ý từ xa trông các thuyền bè qua lại để bảo hộ cho họ.

(43). *Núi Thủu*: tức núi Linh Thủu, nơi ở của Phật Thích Ca. Tương truyền Phật từng giảng *Kinh Pháp hoa* ở đây.

(44). *Vườn Nai*: tức Lộc uyển hay Lộc đà uyển, cũng tức là Kì viễn, xem chú thích 30 cùng bài.

(45). *Trần Như hòa thượng*: tức hòa thượng Kiều Trần Như (Kâurdinya), một trong năm tì khưu được Phật tổ giác ngộ đầu tiên.

(46). *Dàn na*: nguyên văn là "dàn việt", nghĩa là thí chủ.

(47). *Mĩ Âm chính thân*: tức Mĩ Âm thiện, một trong mười tám vị thần thiện, làm thần bảo hộ cho nhà chùa.

(48). *Chùa Phật*: nguyên văn là "già lam", tức tăng viện, chùa Phật.

(49). *Tán Nga*: chỉ các cô gái xinh đẹp ở Trung Quốc thời xưa. Nguyên câu văn là "Yếu diệu Tân Nga dung ám tiễn", nghĩa là: Tân Nga yếu diệu, dung nhan xinh đẹp như ngắm ngẩm bắn tên ra, ý nói về đẹp phi thường, có thể khiến người ta mê đắm.

(50). *Kiến Trung*: niên hiệu của vua Trần Thái Tông. Theo các bộ sử, niên đại này kéo dài từ năm 1225 đến 1232. Như vậy, năm Kiến Trung thứ nhất sẽ là năm 1226. Tuy nhiên văn bia ghi năm Kiến Trung thứ nhất lại là năm Bính Tuất (1226). Đây là vấn đề cần nghiên cứu thêm trước khi đưa ra nhận định cuối cùng.

(51). *Bát bộ*: tức Bát bộ chúng, gồm: Thiên chúng, Long chúng, Dạ xoa, Càn thát bà, A tu la, Ca câu la, Khẩn na la, Ma hẩu la già. Trong số đó bộ Thiên long thần linh hơn cả nên được đặt lên đầu, gọi chung là Thiên long bát bộ.

(52). *Mười phương*: tức các hướng đông, tây, nam, bắc, đông nam, đông bắc, tây nam, tây bắc, trên và dưới.

(53). *Hoàng cực*: thuật ngữ của Nho gia, chỉ ngôi vua.

(54). *Giới thạch kiếp đời*: thuật ngữ đạo Phật, nguyên văn là "giới thạch", tức giới thành thạch kiếp, hay kiếp giới tử. Giới là một đơn vị do thời gian, theo *Kinh Tập a hám*, giới thành thạch kiếp là một ví dụ về sự lâu dài của kiếp.

(55). *Tỳ Lam gió lốc*: thứ gió mạnh thổi đầu và cuối mỗi kiếp. ý chỉ cầu mong cầu sự trường thọ.

(56). *Năm phúc*: nguyên là "ngũ phúc". Theo sách *Thượng thư* của nhà nho, ngũ phúc gồm: phúc, lộc, thọ, khang (mạnh khỏe) và bình (yên bình).

(57). *Họ Đại Hùng*: tức "Đại Hùng thị", xem chú thích 10 cùng bài.

(58). *Dời Chu*: xem chú thích 12 cùng bài.

(59). *Bát phúc*: tức bát phúc diển (tám ruộng phúc), có nhiều cách hiểu khác nhau, thông thường hiểu bát phúc gồm: 1. Phật, 2. Thành nhân, 3. Hòa thượng (thụ giới bảo sự), 4. Xà lê (vị A xà lê giáo thụ uy nghi lúc thọ giới), 5. Tăng, 6. Cha, 7. Mẹ, 8. Người ốm. Nếu ai cung kính cúng dàng, yêu thương bố thí với tấm lòng này, có thể được vô lượng phúc quả.

(60). *Kim tiên*: chỉ đức Phật. Năm Tuyên Hòa thứ nhất [1119] đổi Tống Huy Tông, nhà vua xuống chiếu đổi tên Phật là Đại Giác Kim Tiên.

(61). *Gỗ dùng kỉ tú*: kỉ và tú là hai loại gỗ tốt, người xưa thường dùng trong các công trình xây dựng quan trọng.

(62). *Núi Nam*: lấy ý thơ *Thiên bảo* của Kinh Thi: "Như Nam sơn chí thọ / Bất khiên bất bãng 如南山之壽, 不奪不崩", nghĩa là: Tồn tại lâu dài như núi Nam/ Không khuyết, không lở.

(63). *Cửu huyền*: tức cửu thiên (chín tầng trời). "Thợ săn của huyền" cũng có nghĩa như thợ ngang trời đất.