

# DỒN THÚ Ở TÂN CƯỜNG THỜI THANH VÀ NGƯỜI VIỆT NAM

(Tiếp theo và kết)

DƯƠNG LIÊM\*

## Tiết 2

Qua sự việc Càn Long dời xứ với Hoàng Công Toản như ở trên đây, có thể thấy, vị hoàng đế này không muốn tham gia vào việc tranh chấp nội bộ và thay đổi quyền lực ở Việt Nam lúc đó, để vùng biên giới được bình yên vô sự. Thế nhưng, việc tranh đoạt quyền bính ở An Nam vào năm Càn Long thứ 50 (1785) lại làm cho triều đình nhà Thanh can thiệp sâu vào tranh chấp nội bộ của nước láng giềng.

Tháng 6 năm 1785, nội chiến nổ ra ở An Nam. Vào lúc đó, quốc vương An Nam đã già yếu (89), con trưởng đã mất, cháu kế ngôi là Lê Duy Kì (90) thì còn nhỏ tuổi. Quốc án thì bị phụ chính là Trịnh Đống chiếm giữ (91). Thủ tù (92) Tây Sơn là Nguyễn Nhạc lấy danh nghĩa diệt Trịnh Đống, sai người em của mình là Thái Đức vương Nguyễn Huệ tiến đánh kinh đô của vua Lê. Không lâu sau, quốc vương An Nam qua đời, Lê Duy Kì chạy về Sơn Nam để tránh sự truy kích của họ Nguyễn.

Ngày 12 tháng 5 năm Càn Long thứ 53 (1788), di quan trấn Mục Mã (93) của Việt Nam là Nguyễn Huy Tú dẫn 62 người gồm mẹ, vợ, con của Lê Duy Kì và người tùy tùng (một thuyết khác thì nói là 64 người) vượt qua biên giới Việt Trung, gõ cửa quan

[phòng biên giới] cầu viện quân Thanh. Tướng giữ cửa thấy đúng là họ bị truy sát, nên mở cửa tiếp nhận nhóm Nguyễn Huy Tú. Như vậy, nội loạn tranh đoạt ngôi vua giữa hai họ Lê, Nguyễn đã diễn biến thành chiến tranh giữa Thanh và An Nam (94). Lúc bấy giờ, Nguyễn Huệ chưa thể chiếm trọn được thiên hạ của họ Lê, các vùng Diển Châu và Hoan Châu ở phía tây nam của kinh đô nhà Lê vẫn do các quan lại trung thành với họ Lê giữ.

Theo Nguyễn Huy Tú vượt sông đến kêu cửa quan, còn có nhóm Lê Võng, Hoàng Ích Hiếu, Phạm Đình Hoan, họ đều là cựu thần của họ Lê, một lòng trung với chủ cũ.

Triều đình nhà Thanh quyết định lấy Tổng đốc Lưỡng Quảng [Quảng Đông và Quảng Tây] là Tôn Sĩ Nghị làm thống soái, xuất binh để giúp Lê Duy Kì phục quốc. Sau khi lấy lại được kinh đô của nhà Lê, chiêu phong Lê Duy Kì là An Nam quốc vương. Do Tôn Sĩ Nghị khinh địch, nên đã thua Nguyễn Huệ vào ngày sóc [mồng mốt] tháng Giêng năm Càn Long thứ 54, quân Thanh đại bại, Lê Duy Kì bỏ nước mà chạy vào đất Trung Quốc. Tôn Sĩ Nghị chen vượt sông Phú Lương, và phá cầu treo để cắt không cho người sau đi được nữa. Đề đốc Hứa Thế Hạnh và quan binh phu dịch còn

\* Viện Nghiên cứu Văn học - Viện KHXH Trung Quốc

ở lại bên này bờ sông bơm một vạn người đều bị chết đuối. Tôn Sĩ Nghị rút về đến Trấn Nam quan (nay là Mục Nam quan), đốt bỏ toàn bộ xe lương và vũ khí ở ngoài cửa quan đến mấy chục vạn.

Nguyễn Huệ lường thời thế để tiến thoái, lại sợ Xiêm sẽ đánh ở phía sau, nên nhân khi thắng lợi thì cầu hòa [với nhà Thanh], và đổi tên thành Nguyễn Quang Bình. Vua Càn Long cũng đồng ý bãi binh. Thi nhân cuối đời Thanh là Hoàng Tân Hiển (95) có làm thơ vịnh về sự kiện này trong bài *Thiên truyện về Việt Nam*: "Lê Mạc rồi Nguyễn cũ và Nguyễn mới (96), bên này vong thì bên kia lại nổi lên (97)". Liên quan đến quá trình đưa quân vào Việt Nam, có thể xem hai quyền đầu trong bộ sách *Binh định An Nam phương lược* gồm 30 quyền do Phương lược quán triều Thanh biên soạn (98).

Lê Duy Kì cùng mẹ, có sự trợ lực của nhóm đại thần thân tín như Hoàng Ích Hiếu, lại một lần nữa kêu cứu với triều đình nhà Thanh. Càn Long lệnh cho ông ta cùng quyền thuộc đến Bắc Kinh cho biên chế vào đội quân Nhuương Hoàng Kì của quân đội Hán (99), cho Lê Duy Kì được nhận chức Tá lĩnh, và đặc biệt hưởng hàm tam phẩm (Tá lĩnh vốn là hàng tứ phẩm). Càn Long cũng lệnh cho Nguyễn Quang Bình kiểm tra xem có còn thân thuộc của Lê Duy Kì ở trong nước không, có thì hộ tống đến biên giới.

Lê Duy Kì đến Bắc Kinh chỉ được mấy tháng, thì vào mùa đông năm Càn Long thứ 55, bỗng nhiên để nghị với người quản lí là Đô thống Kim Giản (100) rằng: muốn trở về An Nam, và xin được bố trí cho một chỗ ở trong 4 phủ là Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Quang Hóa (101). Càn Long nghe lời tấu của Kim Giản thì trách là: "ngu muội không hiểu biết gì, không có gì quá đáng

như vậy!". Kim Giản cho rằng Lê Duy Kì nhu nhược không có năng lực, lần hành động ngu muội này có lẽ là do bọn thân tín Hoàng Ích Hiếu bày cho. Thế là, vào ngày Giáp Tý tháng 4 năm Càn Long thứ 56, vua Càn Long đã xuống một đạo dụ chỉ rằng:

黎维祁自到京以来，入旗受职，恩加彝墉。  
。仍敢听信黄益晓之言，渎请回国，自应将教唆之人加以惩治。已令将黄益晓等四名发往伊犁等处，入伍当兵，只准支食一半钱粮。……  
著将办理情况，谕令该国王知悉，并将朱批金简原折，发给阅看。

(Tạm dịch: Lê Duy Kì từ khi đến kinh đô, đã được biên chế vào đội và nhận chức, được hưởng ơn cấp cho phủ dụng sinh hoạt. Nhưng dám cả gan nghe theo lời của Hoàng Ích Hiếu, cản dở xin về nước, cần phải giao bọn xúi bẩy đó tới để trừng trị. Lệnh đưa bọn Hoàng Ích Hiếu bốn người phát vãng tới Ili, biên chế vào quân đội ở đó, chỉ chỉ cấp cho một nửa số lương tiền... Hãy bàn bạc kĩ lưỡng tình hình, dù lệnh cho quốc vương của họ hiểu rõ, rồi mang nguyên thư có châub phê giao cho họ xem) (102).

Dụ chỉ được ban, Hoàng Ích Hiếu liền bị giải đến Ili là vùng cực tây của Trung Quốc, thành lính chiến đấu dưới trướng của tướng quân Ili, tức là đã thành quân sĩ ở vùng biên ải của triều đình nhà Thanh.

Trước khi Hoàng Ích Hiếu phát vãng Ili làm lính, vua Càn Long đã hai lần, vào ngày Giáp Thân tháng 6 năm Càn Long thứ 54 và ngày Kỷ Mão tháng 4 năm Càn Long thứ 55, đọc lời tâu về việc phạm nhân phát vãng tới Ili quá đông nên khó bề quản lí, rồi lệnh rõ: "Từ nay, cần phải tra xét rồi đưa các yếu phạm phân về các nơi như Dashengwula của Cát Lâm, và Solon, Dabuer, Hunchun, của Hắc Long Giang (103)".

Việc phát vãng nhóm 4 người của Hoàng Ích Hiếu tới Ili lần này chủ yếu có mục đích là để Hoàng Ích Hiếu rời khỏi kinh thành,

không cho ông ta có thể xúi bẩy được Lê Duy Kì nữa. Có thể thấy là Hoàng Ích Hiếu có ảnh hưởng rất lớn đối với vị "thiên tử dụng cung không đứng được" này (104).

Về tình hình của Hoàng Ích Hiếu tại Ili, không tìm được ghi chép trong sử liệu như *Thanh thực lục*, nhưng chúng ta có thể từ cuốn *Tây chinh lục* của một tội phạm lưu đày khác là Vương Đại Khu mà phác ra một số nét rời.

Vương Đại Khu, tên tự là Đàm Danh, hiệu là Bạch Sa, hay Thiên Sơn Ngư Già [người đánh cá ở Thiên Sơn]. Người An Huy. Sinh năm Ung Chính thứ 10 (1732), mất sau năm Gia Khánh thứ 19 (1814). Năm Càn Long thứ 53 (1788) bị lưu đày tới Ili, mãi đến năm Gia Khánh thứ 4 (1799) mới rời khỏi Ili về quê. Tác phẩm có *Tây chinh lục* gồm 8 quyển, biên soạn vào năm Gia Khánh thứ 19, nhưng hiện chưa thấy bản in cũ, chỉ thấy thạch bản do Hoa Tân quán xuất bản năm Dân Quốc thứ 11 (1922).

Quyển bốn mang tiêu đề "Tập soạn" trong *Tây chinh lục* có mục "Bốn câu chuyện về An Nam: cá chép hóa rồng, người giao long, mang thai, đực núi" (105). Tác giả đã nói rõ ngay ở đoạn đầu: "Tôi ngụ ở thành Tuy Định (106), gặp người nước An Nam là Hoàng Ích Hiếu". Theo lời tự chú cho bài thơ "Kính tặng mấy câu quê kệch khi nhận lời mời của Lưu công ở Ất Các" ghi trong quyển năm mang tiêu đề "Tổn thảo" của *Tây chinh lục* rằng: "Mùa xuân năm Tân Hợi, Lưu công ở Ất Các giữ chức *Doanh du giới* trong thành Tuy Định mời tôi đến phòng học, dạy cho ba đứa con của ông ấy..." (107) thì có thể đoán: Hoàng Ích Hiếu vừa đến Ili liền bị phái tới làm lính ở Tuy Định (nay là huyện Huocheng). Và sau đó không lâu thì gặp Vương Đại Khu - đang là thầy giáo ở đó. Khi nhảm rồi, Hoàng Ích Hiếu đã kể cho Vương Đại Khu nghe

"bốn câu chuyện về An Nam". Trong bốn câu chuyện ấy, đầu tiên là "cá chép hóa rồng" ghi rằng: trong núi Tân Viên ở huyện Sơn Tây của nước An Nam có thác nước, cá chép ở sông Phú Lương nhảy vọt qua thì hóa rồng. Chuyện còn kể: nếu không nhảy qua thác nước thì sẽ vỡ đầu mà chết "đến khi, quan xem xương của những con cá ấy như thực sự là xương của rồng (108)". Câu chuyện này cũng như 3 câu chuyện khác thuần túy là chuyện phiếm nước ngoài, là hư cấu của các nhà tiểu thuyết. Thế nhưng, ở sau chuyện "cá chép hóa rồng", Vương Đại Khu cho biết: "Hoàng khi ở nước mình thì làm tới chức công phụ. Thời nhỏ hay xem việc này nên biết rõ (109)".

Quyển bảy mang tiêu đề "Cung âm [Tiếng bước chân]" trong *Tây chinh lục* còn chép bài cổ thi chữ Hán theo thể ngũ ngôn của Hoàng Ích Hiếu là "Xuân sơ tả hoài [Đại báy nỗi nhớ nhân buổi đầu xuân]". Ở dưới cái tên Hoàng Ích Hiếu có chú thích rằng: "Người An Nam, nguyên là tước công (110)". Nếu nói đơn thuần về phương diện thơ thì "Xuân sơ tả hoài" không phải là bài thơ có kết cấu tốt, nhưng ở đây xem như là một bài thơ về Tây Vực do người An Nam viết, hơn nữa, nó còn có giá trị sử liệu, bởi vậy xin sao lục trọn vẹn:

春初叙几声，本有愿神灵。  
土壤生槐桂，源流判渭泾。  
鸿群曾独立，枭众胜孤鸣。  
不料延池火，真非掩耳铃。  
三思何曲谨，一念矢忠贞。  
恩恩双亲处，迢迢万里程。  
情梳同狒狒，知酒引猩猩。  
掉舌焉能巧，吹毛亦是轻。  
忸怩蜂义大，寤寐蝶魂惊。  
暗室无亏意，离家至切情。  
雨阴悲蟋蟀，风静合浮萍。  
事事从新好，云开见月明。

(Tạm dịch nghĩa:

Dẫu xuân dài bấy mây lời, vốn có ý cầu  
nguyện thần linh.

Đất đai sinh hòe và quế, dòng chảy phân  
thành trong và đục,

Dàn gà từng độc lập, bầy chim thảng  
tiếng kêu cõi độc,

Không ngờ bị cuốn vào việc nước lửa, há  
phải che loa tai,

Nghĩ đi nghĩ lại xem cái nào là trọng,  
một lòng tỏ trung trinh,

Tha thiết ngóng về nơi cha mẹ ở, dăng  
dặc con đường vạn dặm,

Lười chải chuốt nên trông như chó xù,  
quen uống rượu nên tựa như tinh tinh,

Múa lưỡi thì có thể khéo léo, tóc thối có  
lẽ là do nó nhẹ.

Nỗi xấu hổ về việc mình là phận ong  
kiến (111) thì rất lớn, trần trọc ôm giặc  
mộng diệp mà kinh sợ,

Ở nơi chẳng ai thấy nên không có lòng  
phản bội, rời bỏ nhà thật xót xa,

Dêm mưa không có tiếng dế, gió lặng  
hợp với cảnh bão trôi,

Mọi việc từ từ đổi thành tốt, mây tan đi  
sẽ thấy được trăng sáng).

Đọc bài thơ, có thể thấy tâm tình không  
người nhớ đất nước và không thôi mong cha  
mẹ tựa như nhảy lên trên trang giấy. Chiều  
xuân ở nơi biên thùy miền tây xa xôi, lúc  
băng tuyết bát đầu tan, một người lính nơi  
biên ài đất khách không còn tâm trạng đâu  
mà chải đầu hay rửa mặt, lấy rượu để tiêu  
sầu, trào dâng một nỗi buồn tha hương  
không có cách nào khuây khỏa được. Không  
cần nói đến sự hưng suy của Mạc, Lê,  
Nguyễn, hay là bị hoàng đế Càn Long giáng  
oan trận lôi đình, [những suy luận như vậy]  
đều không sao làm thay đổi được vết thương  
lòng ban đầu. Kì vọng của Hoàng Ích Hiếu  
là, sang năm mới có thể vượt đường vạn

dặm để trở lại quê nhà. Đọc xong bài "Xuân  
sơ tả hoài", chúng ta thêm một lần nữa  
hiểu rõ tâm cảnh của Hoàng Ích Hiếu khi  
kể lại "bốn câu chuyện về An Nam": thực tế  
là, ông chỉ mượn việc ấy để xả bớt mối  
hương sầu đang chứa chất trong tim!

Mặc dù thân bị giữ ở Ili, nhưng Hoàng  
Ích Hiếu chưa từng từ bỏ nguyện vọng được  
trở về tổ quốc. Sau 13 năm đến làm lính ở  
thành Tuy Định, vào năm Gia Khánh thứ 9  
(1804), cuối cùng nhóm Hoàng Ích Hiếu  
cũng được cho phép hồi quốc. Theo ghi chép  
trong quyển 527 mang tựa đề "Thuộc quốc  
- Nhị" trong Thanh sử cảo, thì năm đó "cho  
những người An Nam được biên chế chức tá  
linh và được gửi đến Giang Ninh, Nhiệt  
Hà, Trương Gia Khẩu, Phụng Thiên, Hắc  
Long Giang, Ili về nước, số tiền cấp cho có  
khác nhau. Và cho [thì thê] Lê Duy Kì  
[được] qui táng (112)". Vì thế, linh cữu của  
vị quốc vương yêu mènh "nhu nhược bất  
tài" đã chết nơi đất khách được đưa về  
nước, thân quyến và cận thần của ông cũng  
lên đường hồi hương. Sự thay đổi thời cuộc  
này chính là do tình hình trong nước của  
An Nam lúc đó đã có những chuyển biến.

Sau khi Nguyễn Quang Bình (tức  
Nguyễn Huệ) dẹp yên họ Lê, thì Nguyễn  
Phúc Ánh - con của một ông họ Nguyễn là  
con rể của vua Lê - dựa vào thế lực của  
Xiêm La chiếm được Gia Định (tức Sài Gòn,  
nay gọi là Tp. Hồ Chí Minh). Nguyễn Phúc  
Ánh giương cờ "phục thù cho nhà Lê trước  
dây" để hiệu triệu [dân chúng], cuối cùng  
đã chiếm được toàn cõi An Nam và bắt được  
An Nam vương Nguyễn Quang Toản (con  
của Nguyễn Quang Bình). Gia Khánh năm  
thứ 8 (1803), đổi An Nam quốc thành Việt  
Nam quốc, và sách phong cho Nguyễn Phúc  
Ánh làm An Nam quốc vương. Trong bối  
cảnh như vậy, ước mơ của Hoàng Ích Hiếu  
mới được thực hiện.

Việc nhóm Hoàng Ích Hiểu được phép rời khỏi đồn trú ở Ili về nước đã đưa đến ảnh hưởng khá lớn tới các giới ở Tân Cương. Chính vì vậy, dō thống Urumqi chuyển công văn đến Bộ Hình để hỏi có nên cho nhóm 22 hộ An Nam được gửi đến Toutun vào năm Càn Long thứ 36 cùng về nước luôn hay không? Bộ Hình chuyển cho bên quân cơ tìm hiểu nguồn gốc, bên quân cơ tra xét hồ sơ cũ và cho rằng: "các hộ An Nam này với nhóm Lê Duy Kì mà lần này được cho về nước đều là những người đến xin ở nhờ, nhưng tình tiết không giống nhau, xét thấy khó có thể xử lý giống nhau" (113). Hoàng đế Gia Khánh nghe theo lời tâu của quân cơ đại thần, và ra một dụ chỉ sau:

著传谕该都统，如此时黄公蠟等各户无恩求回国之语，即当置之不论。倘伊等因闻黎维祁带来各户俱得还乡，亦欲恩求归国，该都统惟当谕以“尔等本与黎氏为仇，来投内地。而现在得国之际福映即系黎氏旧臣。大皇帝虑尔等归国之后，转致失所，是以曲为体恤，不将尔等交回该国。尔等惟当乐业安居，不必再为浅请”。如此明白晓谕，伊等自当感激恩施也。将此谕令知之。

(*Tạm dịch*: Truyền dụ rõ tới cho quan đô thống rằng, nếu như các hộ của nhóm Hoàng Công Toản không khẩn cầu được hồi hương, thì không cần bàn luận gì nữa, hãy cho họ ở đó. Giả như bọn họ vì nghe thấy việc các hộ do Lê Duy Kì mang tới đều được hồi hương, mà cũng khẩn cầu được về, thì quan đô thống hãy lấy lời sau khuyên bảo họ. "Các người vốn là cừu thù với nhà họ Lê, đã đến đây ở nhờ, mà hiện nay Nguyễn Phúc Ánh đã lấy được nước lại chính là cựu thân của họ Lê. Đại hoàng đế lo các người về nước rồi, lại bị mất nơi ở, ta thấy chỗ uẩn khúc đó mà tự cảm thấy thương tâm, mà không cho các người về. Các người hãy nghĩ rằng mình đang an cư lạc nghiệp, há gi lại phải cản dở xin về". Cứ truyền rõ ý

nhus vậy, tất bọn họ sẽ tự cảm kích ân điển được ban cho. Hãy mang dụ chỉ này đến cho họ rõ) (114).

Tuy Hoàng Công Toản và Lê Duy Kì đều đã mất ở nơi đất khách, nhưng ở văn bản trên vẫn sử dụng tên của hai người để chỉ nhóm người đã di theo họ là để làm rõ nguyên ủy. Như vậy, quyền thuộc của Hoàng Công Toản quả là khó có thể trở về cố quốc, khó có thể trở lại nhà xưa. Về sau, chính quyền sở tại cũng không còn xem họ là kiều dân ở nhở tạm thời nữa, mà thực sự xem họ đã trở thành "không có gì khác với người dân bình thường", tăng thuế tùy theo chỗ dát họ khai khẩn. Họ trở thành cư dân chính thức ở Toutun, và khu vực Totunzi cũng có thêm một địa danh mới - An Nam công thôn. Tiếp sau đó, sử liệu không có ghi chép nào về những người nguyên là quốc dân Việt Nam nữa, và [muốn biết] nội dung cụ thể hơn một chút thì toàn phải dựa vào điều tra thực địa để bổ sung.

### Tiết 3

Từ tháng 10 đến tháng 11 năm 1991, khi tới Tân Cương để thực hiện nghiên cứu về giao thông giữa Tân Cương thời Thanh với Tây Tạng, người viết bài này cũng đã tới Urumqi tiến hành điều tra sơ bộ về "An Nam công thôn".

Chúng tôi từng hi vọng là có thể tìm được hậu duệ trực hệ của các cư dân An Nam công sớm nhất (22 hộ người Việt Nam đã nói ở trên) tại Urumqi hay các huyện thị phụ cận, nhưng điều này rõ ràng không thể thực hiện ngay được trong vòng vài tuần với sức lực của một người.

Trong quá trình điều tra, ngẫu nhiên tôi biết được rằng, trong thời kì đại cách mạng văn hóa (1969-1970), Bảo tàng Tân Cương nghe nói có bia liên quan đến người Việt Nam ở nông trường Tam Bình nên đã từng cử người tới khảo sát. Nhưng bia đá đã bị

và, do điều kiện của thời đó, vẫn chưa thể hiểu thêm tinh hình.

Vì thế, ngày 26 tháng 11 năm 1991, tôi đến nông trường Tam Bình khảo sát. Cư dân ở đó cho biết, trừ người ở Dội Một ra, cư dân xung quanh đã không còn nhớ rõ chữ "An Nam công". Qua các vị ở phòng tuyên truyền của nông trường, chúng tôi biết: cư dân ở An Nam công hiện tại (Dội Một) đều là người chuyển cư đến trong thế kỷ XX, các hộ cũ hay hậu duệ của họ đều không thấy. Kinh qua chiến loạn ở thập niên 60-70 của thế kỷ trước [thế kỷ XIX], cuộc chém giết tàn nhẫn đá tan ngọc nát của Mã Trong Anh (115) khi tiến đánh Urumqi vào đầu thập niên 30 của thế kỷ XX, cả vùng này tựa như rừng núi lại bị đốt phá một lần nữa, sinh kế không còn, bị xóa sổ toàn bộ. Điều này gợi ý cho tôi nghĩ rằng, nó đã làm cho người An Nam lop đầu đến đây từ thời Thanh quyết định bỏ đi.

Đến Dội Một - An Nam công thôn - bí thư chi bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc là Vương Thành Hoa tiếp đón chúng tôi. Ông gọi điện thoại mời thêm hai vị nông dân đã cư trú ở đây lâu tới để hỏi chuyện cũ.

Theo giới thiệu của Vương Thành Hoa: trong đám ruộng ở gần với nhà ở của An Nam công thôn vốn có một bãi tha ma hình vuông chiếm tối vài mẫu. Trong bãi tha ma có hai ngôi mộ ở gần nhau, một lớn và một nhỏ, ở trước ngôi mộ lớn có một tấm bia đá. Bia được chế tác từ đá xanh lấy từ Nam Sơn, khổ 1,8m x 1,2m. Trên bia chỉ có 4 hàng chữ Hán viết từ trên xuống dưới, và chỉ nhỏ được 3 chữ đầu tiên ở hàng ngoài cùng [lẽ phải] là *An Nam quốc*. Trong phong ngữ của vùng này, chữ *quốc* được phát âm gần giống với *công*, nên tôi lưu ý mà viết ra hai hàng chữ là "An Nam quốc" và "An Nam công" để nhờ ông Vương xác nhận giúp. Vương Thành Hoa chỉ rõ là "An

Nam quốc". Ông còn nói: theo lời của những người Hồi cao tuổi lớp trên mình thì, đây là mộ của một nhân vật lớn, rất có thế lực. Thời nhỏ, ông ấy từng thă dê ở xung quanh bãi tha ma, người ta gọi đó là khu "Thạch bi tử [chiếc bia đá]". Những người cao tuổi lớp trên gọi ngôi mộ ấy là "Hoàng cõ phần" [người cõ trong Hoàng tộc], và lại nói "Hoàng cõ" có nghĩa là nhân vật lớn. Không còn nghi ngờ gì nữa, do gần giống âm, nên "Hoàng cõ phần" [mộ của người cõ trong Hoàng tộc] chính là biến ra từ "Hoàng công phần" [mộ của ông họ Hoàng].

Khi bình chình đất dai trong thời kỳ "đại nhảy vọt" năm 1958, người ta dùng máy cày san bằng hai ngôi mộ và cả bãi tha ma, bia đá bị thất lạc, có nhiều khả năng là bị vùi lấp ở chỗ nào đó. Khi bãi tha ma được san bằng thì Vương Thành Hoa có mặt ở đó. Theo kí ức của ông, san bằng một vùng bao gồm cả nông diễn bên cạnh, cũng không phát hiện được gì lộ ra từ lòng đất, có thể nghĩ rằng mộ [quan tài] được chôn khá sâu.

Chúng tôi đã sơ bộ khảo sát khu vực nông địa vốn có bãi tha ma. Bãi tha ma vốn tọa lạc ở phía Tây của một con đường lớn chạy theo hướng Bắc Nam. Trên mặt đất không còn thấy được bất cứ dấu tích gì. Vương Thành Hoa nói, bên cạnh mộ vốn có một đường dẫn nước đã bị bỏ hoang từ lâu, đó chính là "An Nam cù" [mương An Nam] đấy!

Ngày 31 tháng 11 năm 1991, chúng tôi lại đến thăm một ông lão người Hồi, tên là Lê Văn Nghị, vốn dã ở An Nam công. Ông ấy trước đây là anh Hồng ở An Nam công, đã về hưu từ mấy năm trước, rồi rời khỏi làng, theo người con gái đang làm việc ở ngoại ô Thành phố Urumqi đến sống ở trên một quả đồi ở gần xưởng gạch Bajia Hu. Qua nhiều lần hỏi thăm, chúng tôi tìm được [nơi] ông Lê Văn Nghị đã 80 tuổi [đang cư trú].

Đầu tiên, Lý Văn Nghị nói về bối tha ma [được gọi là] "chiếc bia đá", về cơ bản là giống với nội dung mà Vương Thành Hoa nói. Ông bổ sung: hai ngôi mộ lớn nhô nambi kề nhau, bia đá được dựng ở trước ngôi mộ lớn. Ở mặt trước của bia, chỉ có 3 chữ "An Nam quốc" viết ở chỗ cao nhất là đọc được rõ ràng, mặt sau thì không có chữ.

Theo giới thiệu của Lý Văn Nghị, chỗ này vốn còn có một cái thành đất, rộng khoảng 2 mẫu, những người cao tuổi lớp trên nói đó là quan phủ thời Thanh. Tường bao quanh rất dày, có thể di lại ở trên được, còn có cả đá chất thành đống nữa (có thể xem là sử dụng để giữ thành). Tòa thành tọa Nam hướng Bắc, chỉ có một cửa là cửa Bắc. Mỗi bên cửa thành có một phòng hai gian, ở bờ thành tường phía Nam cũng có phòng hai gian, đó là kiểu phòng một trong một ngoài. Tòa thành đã bị phá dỡ vào cuối thập niên 1950, đất cũ ở tường thành được đem làm pháo bón rải vào ruộng. Không còn nghi ngờ gì nữa, thành đất này chính là nơi ở của viên thiên tổng trạm Toutun - một trong 3 trạm quản lý 3 đồn điền lớn ở Urumqi thời Thanh, và cũng chính là cái "thành đất" của "Toutun thuộc Changji" mà Triệu Quân Đồng đã nhìn thấy. Những người Việt Nam trong An Nam công là do thiên tổng "quản lý" (116), khi mà Suo-huan-zhang và Tuo-de-lin (117) tấn công Umuqi ở thế kỷ XIX, chắc chắn là người Việt Nam đã cùng với người đồn trú thuộc các tộc người khác mang hết sức mình ra để bảo vệ tòa thành.

Chúng tôi hỏi đến việc bỏ đi của các hộ dân ở An Nam công thôn. Lý Văn Nghị cho biết: ông sinh năm 1911, sau khi lệnh của "tư lệnh trẻ ranh" (118) Mã Trọng Anh rút khỏi thành Urumqi, mới chuyển đến sống ở An Nam công thôn, lúc ấy chỉ mới 21 tuổi. Khi ông chuyển đến đây, trong thôn chỉ có

một hộ cũ người Hán mang họ Tề, còn lại đều là người Hồi. Nghe họ họ Tề và các hộ cũ khác nói thì, khi bọn giặc Andijian (119) vào xâm lấn (chỉ cuộc xâm lấn của A Cố Bá, và phản loạn của Sou-huan-zhang và Tuo-de-lin vào năm Đồng Trị thứ 3, tức năm 1864), cứ thấy người Hán là giết. Người ở trong An Nam công đều là người Hán (cái gọi là người Hán ở đây có nghĩa là người không theo Hồi giáo), không trụ lại ở làng của mình, mà chạy đến lánh nạn ở khu có nhiều người Hán tụ cư là Manasi [Manas] (120). Lưu tước súy (chỉ vị chủ tướng dẹp yên cuộc tạo phản của A Cố Bá là Lưu Cảnh Đường, ông từng được phong tước hầu, nên gọi là tước súy (121)) tiến quân vào Tân Cương dẹp tan giặc Andijian, và đã lập đồn điền cho người Hồi ở An Nam công, mời gọi mười mấy hộ người Hồi, cấp cho họ bò, giống, để an cư ở đó.

Theo hồi ức của Lý Văn Nghị có thể thấy, cách nay 120 năm, những người vốn là quốc dân Việt Nam ở An Nam công bị đồn vào tình thế phải vứt bỏ nhà cửa ruộng vườn đã gắn bó với họ hơn 100 năm, đã di về phía Tây để lánh nạn bình hòa. Do đó, chúng tôi lại phải khảo xét sử liệu để tìm hiểu tình hình Urumqi bị mất (122) và sự kháng cự lại đán làm phản A Cố Bá của nhân dân vùng Manasi, Shishenze (phía Tây của An Nam công) ở thời điểm năm Đồng Trị thứ 3.

Năm Đồng Trị thứ 3 (1864), người Hồi ở Urumqi được tham tướng của quân đội triều đình Thanh là Suo-huan-zhang làm nội ứng, đã vùng lên vào ngày 12 tháng 6. Dêm đó, Hán thành ở Urumqi, là thành Dịch Hóa, bị vây hãm, quân Thanh đóng giữ ở Mân thành, là thành Cửu Ninh (123). Ngày 14 tháng 6, Nam thành của Tuy Lai (tức Manasi hiện nay) cũng bị người Hồi vây hãm. Quân đội nhà Thanh,

dưới sự giúp đỡ của các tổ chức nhân dân, từ thủ ở phía Bắc thành, tuy tạm thời có được sự trợ lực của phạm nhân tại các đồn điền xung quanh, nhưng thương vong thật thảm hại. Mãn thành Urumqi giữ được cho đến ngày 3 tháng 9, trong khoảng thời gian đó, có lần huyện lệnh Changji là Ân Cẩm Tùng hợp với quân của huyện Hutubi (121), tới 4000 người, mang lương thực đến cứu. Quân Thanh cố thủ ở Mãn thành Urumqi, hoàn toàn dựa vào sự cung cấp lương thực của nhân dân trong các đồn điền ở Changji và Hutubi, tuy m猾 lần liên bị cướp nhưng "sự tiếp tế vẫn chưa bị tuyệt" (125)" (126). Ngày 3 tháng 9, Mãn thành Urumqi bị hạ; ngày 11 tháng 9, Bắc thành của Tuy Lai bị hạ. Sau khi Bắc thành bị hạ, "may mà có Triệu Hưng Thể người ở Beiwucha (127) hợp rèn những người có dũng khí, xây thành Trấn Tây doanh (128), thu thập tất cả những người dân bị nan ở trong vùng, biên chế thành đội tự vệ (129)" (130). Đây là một lực lượng bảo vệ biên cương và nhân dân. Ở huyện Tuy Lai còn có Lí Triệu Hùng từng dỗ thứ hai vô cử với danh hiệu "ấp thân" [người có thể lực ở địa phương] vào thời Hàm Phong, trong thời gian chiến loạn, ông đã thu thập hơn 3000 người nòng dân ở các đồn điền, giữ khu vực Huashulinzi của Shihezi (131), "một vùng có chỗ dựa vào, không còn sợ hãi; sau hội quân với Triệu Hưng Thể, mặc nhiên là lực lượng bảo vệ địa phương" (132).

Người Hồi nổi dậy, sau khi Urumqi và các châu huyện lần lượt thất thủ thì, tất cả phải cạy nhở vào tổ chức (133) do các tội phạm bị lưu đày, dân hộ và những hậu duệ của họ lập ra; cư dân thuộc các tộc người mà đại biểu là người Hán được các tổ chức như vậy bảo vệ. Nhưng tổ chức có tiếng nhất thì, ngoài Triệu Hưng Thể và Lí Triệu Hùng, còn có tổ chức của Từ Học Công (134) và Khổng Tài hoạt động ở Nam Sơn. Đặc biệt,

năm Đồng Trị thứ 9 (1870), sau khi thế lực của A Cố Bá - tự xưng là *pasha* [đại vương] - thôn tính xong vùng nam Tân Cương và tiến vào chiếm Urumqi, các tổ chức lấy người Hán làm lực lượng nòng cốt đã giảng hòa với người Hồi đang sống tại địa phương, bắt đầu hợp sức chống lại quân chiếm đóng của A Cố Bá. Mãi đến năm Quang Tự thứ 2 (1876), Lưu Cầm Đường mới lấy lại được Urumqi và các châu huyện phụ cận.

Từ bối cảnh được phác lại từ sử liệu như trên, tuy không thể hiểu được những cảnh ngộ cụ thể mà người trong An Nam công thôn thuộc trạm Toutun đã gặp phải trong chiến tranh tàn khốc suốt 12 năm, nhưng [những cảnh tượng như] thành Toutun đã bị phá hủy, đá tảng được xếp thành tường làm cho chúng ta liên tưởng đến việc người trong thôn đã quyết tử chiến đấu. Câu chuyện truyền khẩu về việc sau chiến tranh người trong An Nam công thôn đã chạy về Manasi - nơi mà người Hán có được địa bàn nhất định, cũng làm chúng ta hiểu ra rằng, khi người Hồi nổi lên, những người vốn là quốc dân An Nam của An Nam công đã hòa làm một với người Hán - tộc người chủ thể trong vùng - họ có chung vận mệnh, chung cảnh ngộ. Từ hiện thực là các tổ chức của Triệu Hưng, Từ Học Công đã kinh qua những trận huyết chiến mà đứng vững ở mảnh đất không chịu khuất phục này, cùng có thể nghĩ rằng, người trong An Nam công thôn đã không tiếc máu xương hi sinh để bảo vệ nhà cửa đất đai cùng gia quyến. Họ không trở lại An Nam công nữa, chúng ta cũng mất mạnh mẽ liên quan đến nơi họ đã lưu lạc, nhưng rõ ràng, họ đã hòa làm một với đất đai Tây Vực - nơi mà họ đã đổ mồ hôi, nước mắt và máu. Họ bị đầy đến chỗ phải rời bỏ quê hương và tổ quốc; ở quê hương thứ hai, họ đã cầy cấy qua mấy đời người, sinh sôi con cháu hậu duệ, đến lúc họ có thể hướng

những điều sau: cư dân trong vùng thừa nhận như người bản địa, quyền lợi về lao động, sinh hoạt và làm giàu. Họ cũng đã giao những thứ cần giao: đất đai mà họ khai khẩn từ rất lâu lại một lần nữa bị bỏ hoang, công trình thủy lợi mà họ đã đào cũng đã không còn, nhà cửa ruộng vườn của họ đã bị hủy hoại tất cả do chiến tranh khốc liệt "đốt sạch phá sạch" (135)". Ngày hôm nay, một lần nữa nhắc đến họ, chính là đã đến được thời điểm chấm một nét bút về họ trong khung lịch sử.

Chúng tôi thử dựa vào sự liệu và điều tra diễn dã, đem những câu chuyện quá khứ bị thời gian vô tình dập nát thành những mảnh vụn để chắp nên một chương khúc lịch sử có đầu có cuối. Chúng tôi vẫn hi vọng có thể tìm được hậu duệ trực hệ của lớp người đầu tiên tới An Nam cõng thon, bởi nhiều câu chuyện truyền miệng thu

thập được có thể giúp ích cho sự khảng định điều hi vọng ấy. Có thể trong số họ có người đã chuyển đến cư trú ở miền nam, điều này có thể giải thích vì sao ở vùng hẻo lánh thuộc ranh giới giữa các tỉnh Tân Cương - Cam Túc - Thanh Hải, là huyện Rouqiang (136), vẫn có địa danh "An Nam bá" (137); cũng có thể sau chiến tranh họ đã di cư đến Manasi hay thậm chí là các khu khai khẩn khác của Urumqi (138). Một phần của Hoàng Công Toản nằm ở An Nam cõng thon, nhưng sau chiến tranh thì trở thành một nấm mồ hoang không có người quét dọn và cúng lễ, điều này cũng có thể ngầm cho chúng ta suy đoán là tất cả người làng đã tuẫn nạn (139).

#### Chu Xuân Giao

Viện Nghiên cứu Văn hóa, Viện KHXH Việt Nam

(Dịch và giới thiệu)

#### CHÚ THÍCH

(89). An Nam quốc vương ở đây là chỉ vua Lê Hiển Tông với niên hiệu Cảnh Hưng (1740-1786).

(90). Lê Duy Ki, tức vua Lê Mẫn Đế với niên hiệu Chiêu Thống (1787-1788) sau này.

(91). Trịnh Đống, ở đây có thể là Trịnh Khải (1782-1786) hoặc Trịnh Bóng (1786-1787), biện chứng tôi chưa rõ.

(92). Thủ tú: Tù trưởng địa phương.

(93). Trần Mục Mã 牧馬慎 thuộc tỉnh Cao Bằng ngày nay. Nguyên văn là 牧馬慎與官阮輝宿 (Mục Mã trấn di quan Nguyễn Huy Tú).

(94). (\*) Nội dung đoạn trên là tóm lược từ cuốn *Binh định An Nam phương lược*. Quyển 527 'Thuộc quốc nhí 莽国二' trong *Thanh sử cáo* có ghi chép như sau: mùa hè năm Càn Long 53, "có đốc phủ Cao Bằng là Nguyễn Huy Tú dẫn 200 người là mẹ, vợ, tông tộc của Duy Ki từ Cao Bằng lên thuyền trốn chạy 有高平府督阮辉宿者, 被维祁母要求族二百口, 由高平登舟远遁, và cố vượt con sông là biên giới Việt - Trung, "những người không kịp vượt sông ấy thì bị quân truy đuổi giết cả 箕不及渡者,

尽为追兵所杀. Tư liệu trên chứng minh rằng vua Càn Long thấy cảnh ngộ khốn đốn của Lê Duy Ki - người cháu đích tôn của quốc vương An Nam, mà xuất quân mấy lần, vài ba bận hạ lệnh tìm kiếm ở các nơi.

(95). Hoàng Tôn Hiến (1848-1905), người Quảng Đông, nhà ngoại giao (với tư cách là công sứ đã đến Nhật Bản, Anh, Mĩ,...), nhà cải cách nổi tiếng (kêu gọi Trung Quốc noi gương Nhật Bản mà canh tân đất nước).

(96). Nguyễn cũ và Nguyễn mới: chỉ chúa Nguyễn (khởi từ Nguyễn Kim, Nguyễn Hoàng) và Nguyễn Tây Sơn.

(97). Nguyễn ngữ của dòng thơ này trong trích dẫn của Dương Liêm: 莽戛新旧阮, 此亡彼兴勃 (Lê Mạc tân cựu Nguyễn, thủ vong bì hưng bột).

(98). (\*) Có bản án án năm 1986 của Nxb Thư mục văn hiến, nhan đề sách được đổi thành *An Nam kỉ lược*, có bài tựa của Ngô Phong Bồi.

(99). Nhưng Hoàng Ki: Một đơn vị hành chính thuộc vùng Nội Mông (Trung Quốc), tiếng Anh gọi

là Bordered Yellow Banner, tương đương với cấp huyện của Trung Quốc.

(100). Kim Giản (? - 1794), thời Càn Long giữ chức Đô thống đốc Nhương Hoàng Kì.

(101). (\*) Theo cuốn *Lịch sử Việt Nam*, em của Lê Duy Kì là Lê Duy Đỗ vẫn cố thủ ở Cao Bằng, cầm cự với Nguyễn Huệ, mãi đến năm 1791 (Càn Long thứ 56) thì mới bị Nguyễn Huệ tiêu diệt. Lê Duy Kì rõ ràng là muốn hợp quân với em trai để cùng mưu đồ phục quốc. Nhưng do đã hai lần để mất nước, ông ta đã bị thắt súng với Càn Long.

(102). (\*) Xem Quyển 1377 trong *Thanh Cao tông thực lục*.

(103). (\*) Xem quyển 1333 trong *Thanh Cao tông thực lục*.

(104). "Thiên tử dụng công không đứng được": nguyên văn là 扶不起的天子 (phù bùi khôi đích thiêu tử).

(105). Nguyễn bản 安南四事: 韶變、蛟人、孕宝、幽山 节 (An Nam tứ sự: lì biến, giảo nhân, dung bảo, tặc sơn), ở đây, do chưa thể tra cứu nguyên bản để nắm được nội dung của 3 chuyện sau nên tạm dịch như vậy.

(106). Thành Tuy Định 缅定城: Chữ Tuy Định có nghĩa là vỗ về để yên định.

(107). Nguyễn vân doan này: 《应乙闇刘公聘便句奉题》诗自注：“辛亥春，缅定城中营游戎乙闇刘公延予西席，课其三子。...

(108). Nguyễn vân doan này: 如期，官取其骨以为真龙骨也。

(109). Nguyễn vân lời chú này trong trích dẫn của Dương Liêm 黄于真国，位到公辅。少时曾司真事，故详。

(110). Nguyễn vân lời chú thích này: 安南人，原公爵。

(111). Phận ong kiến: nguyên văn chỗ này trong trích dẫn của Dương Liêm là phong nghĩa 蜂义, nhưng chúng tôi đoán là ghi nhầm, vì không mang nghĩa gì. Theo chúng tôi, chữ đúng là phong nghi 蜂蚊. Phong nghi là ong và kiến, có một nghĩa chỉ những người dân thường thấp cổ bé họng (phận ong kiến), một nghĩa khác là kẻ phản loạn.

(112). Nguyễn vân đoạn ghi chép này trong trích dẫn của Dương Liêm

遺編置佐領及安插江寧、热河、张家口、奉天、黑龙江、伊犁等处安兩人回国，賚糧有差。并许黎維祁归葬。 Lúc này, năm 1804, Lê Duy Kì tức Lê Chiêu Thống đã mất trên đất Bắc được gần chục năm (ông mất năm 1793, thọ 28 tuổi). Nhà Thanh cho phép thân quyến mang thi thể của cựu hoàng về táng về Việt Nam.

(113). Nguyễn vân doan này: 此项安兩人戶 与现在釋回之黎維祁帝同內投者，情節不同，自應一律辦理。

(114). (\*) Xem quyển 136 trong *Thanh Nhán tông thực lục*, ngày Nhâm Tuất tháng 8 năm Giáp Khanh thứ 9

(115). Mã Trọng Anh, không rõ năm sinh năm mất, đại khái sinh năm 1912, mất năm 1937. Là quan nhân của Trung Hoa Dân quốc đã nhiều lần chiến đấu Tân Cương vào thập niên 1930.

(116). Quản lý 弹压: nguyên văn trong văn thư thời Thanh (xem lại Tiết 1 trong bài viết này) là hai chữ 弹压, tức là đàn áp nếu đọc theo âm Hán Việt. Tuy nhiên, nghĩa của đàn áp trong văn cảnh lúc đó có thể hiểu là quản lý.

(117). Suo-buan-zhang 索煥璽 và 妥撫嶺 Tuo-de-lin hiện chúng tôi chưa tra được lai lịch của hai nhân vật này, chỉ tạm biết đó là những người Hồi đã đứng lên khởi nghĩa.

(118). Tư lệnh trẻ ranh 朵司令: Mã Trọng Anh tự xưng là tư lệnh khi mới 17 tuổi, nên được gọi là "tư lệnh trẻ ranh".

(119). Andijian 安集延, tiếng Nga là Андижан. Đây là tên một vùng đất, ngày nay là một thành phố thuộc Cộng hòa Uzbekistan.

(120). Manasi 马纳斯 [Manas]: ngày nay là một huyện thuộc Tân Cương.

(121). Lưu Cảnh Đường (1844-1894), võ tướng thời Thanh, người Hồ Nam. Năm 1884, tỉnh Tân Cương được khai sinh, ông được cử làm tuần phủ. Có công lao dánh dẹp các cuộc phản loạn ở Tân Cương. Có để lại tác phẩm Lưu Cảnh cần công tiểu cáo.

Về nhân vật này, có thể xem thêm ở địa chỉ sau: [http://www.xjass.com/la/content/201009/05/content\\_163330.htm](http://www.xjass.com/la/content/201009/05/content_163330.htm).

(122). Urumqi bị mất: vốn trong nguyên bản là 乌埋失陷. Từ 乌埋 (ū-dán) là tên địa danh, thuộc Tân Cương ngày nay.

(123). Mân thành: Còn gọi là Lão Mân thành, nằm ở phía Tây Bắc của Urumqi, nay là khu vực Đại học Nông nghiệp Tân Cương. Nguyên tên là Cửng Ninh thành, đây là tên do chính Càn Long ban với nghĩa là "củng cố an ninh", được xây dựng năm Càn Long thứ 37 (1772). Dương thời, trong thành có nhiều quan binh Mân Châu nên gọi là Lão Mân thành hay Mão thành. Năm Đồng Trị thứ 3 (1864), thành này đã bị phá hoại do nội loạn.

(124). Hutubi: tên địa danh, hiện là huyện Hutubi thuộc tỉnh Tân Cương.

(125). Sự tiếp tế văn chúa bị tuyet: nguyên văn là 被挽犹未绝.

(126). (\*) Xem trong *Urumqi thủ thành kí lược* 乌魯木齊守城紀略 của Trưởng Cảnh. Sách này có bản in rời của *Lan châu quan thư cục* vào cuối đời Thanh.

(127). Beiwucha 北五岔: hiện nay là trấn Beiwucha thuộc huyện Manas (Manasi), tỉnh Tân Cương.

(128). Triệu Hưng Thể, nguyên quán ở tỉnh Sơn Tây, được xem là một anh hùng của Urumqi (được tôn xưng là Triệu Hoàng thượng, Triệu Đại nhân), đã tập hợp được hơn một ngàn người, xây thành lũy, phô hợp với quân của triều đình nhà Thanh dẹp loạn. Về nhân vật này, có thể xem thêm ở địa chỉ sau: <http://www.bt.chinanews.com/News/wenwei/201007/33282.html>.

(129). Nguyên văn đoạn này trong trích dẫn của Dương Liêm: 幸有北五岔民赵兴体者，团练户勇，筑立横西营堡，所有本境之难民均收集之，编为团勇。Chủ "dội tự vệ" trong bản dịch là dịch thoát ý từ chủ "đoàn dũng 团勇" trong nguyên văn.

(130). (\*) Xem mục "Binh sự lược 兵事录" trong sách *Tuy Lai huyện hương thổ chí* do Tri huyện Tuy Lai thời cuối Thanh là Dương Tồn úy soạn.

(131). Shihezi: ngày nay là Thành phố Shihezi thuộc tỉnh Tân Cương.

(132). (\*) Xem mục "Kí cự lực" trong sách *Tuy Lai huyện hương thổ chí*.

(133). Tổ chức: trong nguyên văn là dân đoàn 民团. Ở đây tạm dịch thoát nghĩa.

(134). Từ Học Công (1843-1912), nhà quân sự cuối thời Thanh. Ông nội của ông từng giữ chức *thiên tổng* ở tỉnh Cam Túc, còn cha đẻ thì từng giữ chức *bá tổng* ở khu vực Urumqi. Ông trở thành lãnh tụ của tổ chức dân chúng (dân đoàn), có công lớn trong dẹp loạn A Cố Bá.

(135). Dốt sạch phá sách: là dịch thoát ý từ câu thành ngữ 破底归穴 (lẽ định tảo huyệt: cày sân tiêu diệt hang ổ) trong nguyên văn.

(136). HuyETO Rouqiang: hiện nay thuộc vào châu tự trị Mông Cổ Bayingolin 巴音郭楞蒙古自治州, thuộc tỉnh Tân Cương. Đó đúng là khu vực giao điểm giữa 3 tỉnh: Tân Cương, Cam Túc, Thanh Hải.

(137). (\*) Xem cuốn *Tập bản đồ khu tự trị Duy Ngô Nhĩ - Tân Cương* (Tân Cương Duy Ngô Nhĩ tự trị khu địa đồ), xuất bản năm 1966, bởi ban biên soạn sách này. Ở điểm này, tôi thừa hưởng quan điểm của thầy Phương Cầu ở Đại học Sư phạm Tân Cương.

(138). Cập nhật thông tin về An Nam bá 安南坝: Trong bài "Urumqi tứ quý 乌魯木齐四季" của cùng tác giả Dương Liêm in trong sách *Phát hiện Tân Cương* (Dương Liêm viết, Nxb. Văn nghệ Bắc Nhạc, Bắc Kinh, 2009), tại trang 125, tác giả lại kí âm là *An Nam bá* 安南坝. Chủ 坝 và chủ 坝 đều có âm là bá (Hán Việt), bá (Bắc Kinh). Quan trọng hơn, ông cho biết: qua kiểm chứng mới vở lê ra, *An Nam bá* và *An Nam công* không có mối liên hệ gì cả! *An Nam bá* là phiên âm (âm dịch) một địa danh nguyên gốc từ tiếng Duy Ngô Nhĩ, có nghĩa là "địa phương/vùng có mè", nên không có liên quan gì tới người Việt Nam!

(139). Cập nhật thông tin về bia mộ được xem là của Hoàng Công Toản: Trong bài "Urumqi tứ quý" (2007, 2009) đã nói ở trên của cùng tác giả Dương Liêm, tại trang 121-124, tác giả cho biết là ông đã tiếp xúc với một tấm bia lớn được xem là bia mộ của Hoàng Công Toản vào năm 2000 trong một chuyến công tác tại Tân Cương. Các dòng nghiệp của ông tại địa phương đã tìm được nó ở trong một đoạn mương. Tuy nhiên, bia ấy hiện không đọc được chữ, hoặc cũng có thể là bia vốn không có chữ.